

HANDBOK FÖR

# Uppvaknande



AIDA REVA

*”Människors uppmärksamhet är den mest värdefulla valutan. När vi använder den för att väcka vår egen medvetenhet och hjälpa andra att göra detsamma, blir vi katalysatorer för positiv förändring i världen”*

*— Aida Reva*

Copyright © AIDA REVA 2023  
Alla rättigheter förbehållna

[www.aidareva.com](http://www.aidareva.com)  
[info@aidareva.com](mailto:info@aidareva.com)

Innehållet i denna publikation får ej kopieras eller reproduceras vare sig helt eller delvis, elektroniskt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd av författaren. Lagöverträdelser beivras. Bilder, texter och logotyper är publicerade med vederbörligt tillstånd från respektive ägare.

Allt innehåll i denna publikation omfattas av internationella upphovsrättslagar samt av den svenska lagen:

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

Det är inte tillåtet att på något sätt manipulera eller ändra detta verk, delar av texten eller något av innehållet i denna bok.

# Tack

Tack till min blivande man, för din oändliga kärlek, ditt stöd och inspiration, som gör det möjligt för mig att göra och vara allt det som jag är.

Tack till Michael Zazzio, min vän och i detta fall även korrekturläsare. Tack för dina visdomar och din vänskap.

Tack till alla som delade sina historier med mig. Det är en ära att få tilliten att skapa ett verk med era livsomvälvande historier om uppvaknandet.

Tack till mina inspirationskällor och mentorer – ni vet vilka ni är.

Tack till mina sponsorer som gör mitt arbete möjligt.

Tack till alla följare för dagliga hejarop och stöd. Utan er hade min röst inte blivit hörd.

Med kärlek  
Aida

*”Sorry for the inconvenience, but this is  
a revolution”*

# Innehåll

Förord .....	6
Inledning	
Vad är en handbok för uppvaknande?.....	8
Vad betyder det att vara vaken? .....	9
Politiskt & spirituellt uppvaknande .....	10
Äkta, råa historier .....	12
Kapitel 1	
Att vakna .....	15
Kapitel 2	
Så vad är problemet? .....	19
Kapitel 3	
Vakna, Neo.....	22
Kapitel 4	
Du är inte utbränd. Du vaknar.....	29
Kapitel 5	
Viljan att hitta sanningen.....	42
Kapitel 6	
Kan man väcka andra?.....	49
Kapitel 7	
”Du har förändrats” .....	54
Kapitel 8	
New Age kontra spiritualitet.....	56
Kapitel 9	
Tecken på uppvaknande .....	59

Kapitel 10	
Uppvaknandets faser .....	70
Kapitel 11	
Livet efter uppvaknandet .....	77
Kapitel 12	
Vårt uppvaknande.....	80
Kapitel 13	
Att se och läsa .....	166

# Förord

Vi är alla barn av ljuset, och behöver minnas varför vi är här och vad som är vår sanna uppgift. Ett uppvaknande sker inte över en natt, utan är en svår och, i många fall, ensam väg att gå. Vi blir fler och fler som sluter upp och går tillsammans och som gör den tuffa resa som ett uppvaknande innebär. Vi kan uppleva ensamhet, utanförskap och en känsla av inte höra hemma, där vänner och familj vänder oss ryggen för att vi inte följer den grå massan. Ett liv under uppvaknande må vara svårt och fullt av motgångar, men det är också det som gör det möjligt för vårt medvetande att expandera i den takt som krävs. Precis som i de flesta motgångar, så är det svårt att se ljuset när man står mitt i det som känns tufft, men vi behöver komma ihåg att vi är här av en anledning, och att vi behövs för att allt ska vända.

*”Ett uppvaknande sker inte över  
en natt, utan är en svår och,  
i många fall, ensam väg att gå”*

Jag tror att många av oss upplever att det vi vi önskar mest under denna resa, är samhörighet och att få känna att vi möter lika-sinnade. Vi är för starka i vår sanning för att följa någon annans väg, men även den starka behöver reskamrater på vägen. Denna fantastiska handbok som Aida har skapat är en otrolig möjlighet för alla att ta del av, oavsett var på resan du befinner dig. Den ger ett kvitto på att det vi upplever inte är fel eller konstigt, utan att vi är på rätt väg. Att vi som vaknar upp, inte är konstiga bara

för att vi (än så länge) är underrepresenterade i världen. Den visar också att den ensamhet som vi kan känna, är en känsla som i många fall delas av andra.

Det fantastiska är att vi blir fler och fler som väljer den ljusa vägen, och vi blir fler och fler som väljer att stötta och finnas för varandra. Tillsammans med denna handboks fantastiska berättelser och vägledning, så kanske just din resa uppfattas som mindre ensam och lång. Det är också viktigt att vi kommer samman, och bildar ett nätverk, då det är vår gemensamma kraft som skapar den förändring vi alla längtar efter. Vi behöver vakna upp i rask takt, för att möta alla de vakna barn som nu föds, och för att skapa en finare, varmare och mer kärleksfull värld för oss alla.

Och tack Aida, för ditt fantastiska arbete för barnen.

I kärlek  
Zarah Öberg



# Inledning

## Vad är en handbok för uppvaknande?

Mitt enkla syfte med den här boken är att inspirera och hjälpa dig som börjar vakna och förstå att ingenting är riktigt så som vi tidigare har trott att det är. För dig som befinner dig i en relation, där parterna inte är överens om hur vår värld riktigt fungerar, så kommer denna bok att vara en inspirationskälla till ämnen att prata om och möta varandra omkring i stället för att plågas av konflikter och brustna relationer. Pandeminären har varit en svår tid för hela världen, inte minst med tanke på de hemska uppbrott som familjer, vänskaper och andra relationer har fått utstå.

Det mest värdefulla i den här boken är alla berättelser från människor som har ”vaknat”. Jag skriver ”vaknat” därför att begreppet kan betyda så många olika saker för olika människor.

För enkelhetens skull kommer jag att skriva ”vaken” och ”uppvaknande” i boken, utan att dela upp det i någon politisk eller spirituellt sida utöver de avsnitt där jag skriver om vad skillnaden är. Jag syftar generellt sett till ordet ”vaken”, så att det blir enkelt att förstå det när man läser.

*”Freedom is something that  
dies unless it’s used”*

— Hunter S. Thompson

# Vad betyder det att vara vaken?

Jag frågade nyligen mina följare på Instagram vad de anser att det innebär att vara vaken. Dessa är några av de svar som jag fick:

- ”Att se helheten”
- ”Att inte bara svälja allt som man läser, ser och hör”
- ”Att leta efter sanningen”
- ”Att vara medveten om sin verklighet och omgivning”
- ”Att se bortom illusioner, etiketter och det materiella”
- ”Att känna sig som en ’alien’ och att få hålla igen i samtal”
- ”Att vara öppensinnad, ödmjuk och gå emot strömmen”
- ”Att se korruption, vem som äger vad och våga ifrågasätta systemet”
- ”Att äta, sova, träna. Healing är en livsfarlig kärleksbomb”
- ”Att vara medveten om ’deras’ mål. Vara vaksam. Ifrågasätta allt”
- ”Att leva medvetet, se världen genom ett annat synsätt och söka ständig utveckling”
- ”Att vara medveten”
- ”Att se och förstå saker som inte alla andra gör”
- ”Att matrix-vakna upp från det skådespel som du befinner dig i, att förstå ”The Truman Show och att se att allt som du har fått lära dig är fake.”
- ”Att förstå att allting är energi och frekvenser och vi kan styra vad vi ser”
- ”Att vara o-naiv”
- ”Att förstå att vi alla är sammankopplade”
- ”Att inse att vi inte är våra kroppar”
- ”Att känna till ’Fältet’”
- ”Att förstå att allt är en illusion”

# Politiskt & spirituellt uppvaknande

Om det är så att begreppet ”uppvaknande” är nytt och kanske förvirrande för dig, så vill jag börja med att välkomna dig till gänget. Som du kanske märker, så finns det en hel skara helt olika uppfattningar om vad uppvaknande innebär. En del är övertygade om att de vet hur ordet ska användas. Andra undviker att använda det, helt enkelt för att de inte riktigt vet vad som menas med det. Vissa pratar om politiskt uppvaknande när de säger att de har ”vaknat”, medan andra menar ett spirituellt uppvaknande när de pratar om sin upplevelse. En del människor anser att man inte riktigt är vaken förrän man har vaknat upp, både politiskt och spirituellt, och andra anser att det är nonsens. Så, med detta vill jag bara belysa att det inte finns några definitiva svar. Mitt syfte är inte att berätta vem som är ”vaken” och vem som är ”sovande” – nej, mitt syfte är att i allra högsta grad ge dig ett lite större perspektiv och fler infallsvinklar för ditt utforskande i dessa tider, då världen tycks ha delats upp i dessa kategorier. Min enkla önskan med denna bok är att genom att kunna prata kring detta och att visa upp sidor av storyn, som annars inte får samma möjlighet att synas, förena och läka relationer som har skadats av de senaste tre åren.

I början av boken kommer jag att prata om politiskt uppvaknande, eftersom massor med människor började vakna till de politiska strategier och lögner som avslöjades under pandemin. Senare i boken kommer jag att nudda vid det spirituella uppvaknandet, tecken på att du genomgår ett uppvaknande och hur detta yttrar sig. Chansen är stor att när man börjar vakna och ser saker ”bakom kulisserna”, så börjar man utforska mer, både i sin miljö och i sig själv. Min personliga åsikt är att man aldrig kommer ur ett uppvaknande och att det finns så mycket att upptäcka om världen omkring oss, men framför allt inom oss själva.

Uppvaknandet startar en utveckling som förändrar oss. Jag är övertygad om att när vi väl har startat den resan, så är det tänkt att vi under resten av vår tid på denna vackra planet ska utforska oss själva och hur vi hör samman med helheten.

*”The truth will set  
you free, but first  
it will piss you off”*

*— Joe Klaas*

# Äkta, råa historier

I slutet av boken kommer du att hitta massor av fantastiska, sorgliga, skrämmande, inspirerande och kärleksfulla berättelser om uppvaknande.

Människor delar öppen hjärtigt med sig av hur deras uppvaknande gick till. Jag är tacksam för förtroendet att få förvalta dessa erfarenheter från de underbara människor som jag har haft äran att få kontakt med i detta arbete.

Jag valde att sätta ihop en inspirerande samling historier, historier från modiga människor, för att just inspirera andra människor som börjar att så sakteligen vakna. Information är lätt att hitta för alla som har Internet, men problemet är inte bristen på information, snarare tvärtom. Vi blir dränkta och överrösta av information och vet inte vad vi ska tro – vem vi ska lyssna på – och allting blir snabbt övermäktigt. Jag reflekterade länge och väl över hur jag hade velat ”vakna”. Vad jag fann – och som många med mig höll med om – är att vi hade velat ta del av andras erfarenheter om uppvaknande. Personligen hade jag tidigt velat känna igen mig i upplevelsen att vakna, att ha någonting att känna igen mig i och att kunna prata om det kaos som uppstod i mig under den tiden. Det är en otroligt omtumlande, skrämmande och i vissa fall traumatisk upplevelse. När man väl har vaknat, så kan man inte ”somna om”, men många människor, när deras process börjar, gör massor med motstånd, vilket gör resan mycket mer besvärlig, i många fall till och med destruktiv, än vad den hade behövt bli. Jag var själv en av dem. Precis som många av oss, valde jag att inte ”vakna”. Jag levde i min bekväma illusion men blev väldigt hårdhänt dragen ur den. Vi bestämmer helt enkelt inte när vi ska vakna eller när vi är redo för det.

Jag vill underlätta resan för många som vaknar nu, och jag vill göra resan lättare än den har varit för mig och många som, liksom jag, genomgick den tidigt. Jag vill erbjuda ett stöd i form av

att samla andra vakna som berättar sina stories.

Kort och gott – detta är mitt försök att hjälpa dig på resan, och jag hoppas att det inspirerar dig!

Jag tror på människan och vår oändliga, kreativa kraft. När man väl känner till sanningen och de problem som vi dras in i utan vår vetenskap, så är det dags att fokusera på lösningar och den värld som vi vill ha. Tillsammans kan vi skapa den, ett steg i taget. Inga handlingar är för små, när det handlar om att arbeta tillsammans för en bättre värld.

*”For one who is indifferent, life itself is a prison. Any sense of community is external or, even worse, non-existent. Thus, indifference means solitude. Those who are indifferent do not see others. They feel nothing for others and are unconcerned with what might happen to them. They are surrounded by a great emptiness. Filled by it, in fact. They are devoid of all hope as well as imagination. In other words, devoid of any future”*

*— Elie Wiesel*

# Kapitel 12

## Vårt uppvaknande

Äntligen är vi här, i bokens kanske bästa del! Dessa historier, som du nu kommer att ta del av, är varje individs egna åsikter och upplevelser. Det är skrivet av individerna själva och har skickats till mig. Jag bär därmed inget ansvar för de åsikter, skildringar eller uttryck som finns här.

Jag har valt att ta bort länkar för att hålla historierna lättlästa och för att säkerställa att de är lämpliga för denna bok. Jag delar länkar och tips på saker att se och lyssna på – saker som jag själv har sett och hört och därmed kan stå för. Dessa länkar finner du längst bak i boken.

De korrigeringar som har gjorts här är endast stavfel, grammatiska fel och borttagning av emojis. I några få fall har jag förkortat texten, eftersom texten har startat med en längre hälsning till mig, personligen, i mailet och inte är någon del av själva berättelsen.

Utöver det har jag bevarat alla texter, så som de ursprungligen har skickats till mig – de bär på varje persons energi och personlighet. Om din historia inte har kommit med, så beror det på att den har kommit in efter det att boken har blivit färdig.

Tack för det stora förtroendet att få förvalta dessa magiska historier om era uppvaknanden, och tack för att du bidrar till det största uppvaknande som vi någonsin har sett och fått uppleva eller inom kort kommer att få uppleva. Din historia kommer att hjälpa andra att finna mod och styrka till att vakna.



## Du är inte utbränd, du är vaken

Här är en del av mitt eget uppvaknande. Jag delade min story på min Youtube-kanal och det var så denna bok föddes. För min del var resan en vidrig upplevelse. Jag slogs och vevade med all min kraft för att få det att sluta. När mitt uppvaknande startade tyckte jag att jag levde ett bra liv med en superbra karriär och alla materiella bekvämligheter som jag kunde önska mig. Jag hade jobbat stenhårt för allting i mitt liv och det krävde extremt mycket blod, svett och tårar för att komma dit. Det har inte alltid varit så, min resa började som ett krigsbarn på flykt genom många länder, många skrämmande upplevelser och ställen som sedan slutade på en flyktingfärja i Sverige. Så, att bara släppa taget om mitt liv som jag har slagits så hårt för, och acceptera att jag levde i en lögn? Nej, det var jag inte villig att göra. Sanningen som jag försökte undvika att se, var att jag befann mig i ett ohälsosamt förhållande, levde i ett hus som jag hatade, jag tyckte inte längre om mitt jobb, jag festade och drack på helgerna för att slippa ta ansvar för allt detta, illusionen om att jag var lycklig satt hårt. Det var en kamp för att upprätthålla den bekväma lögnen.

En dag satt jag och försökte få på mig säkerhetsbältet i bilen. Det fungerade inte och jag kunde inte hitta var den skulle kopplas in. Irritationen växte och jag kämpade alldeles för länge innan jag plötsligt blev fullkomligt rasande. Jag svor och smällde hårt i ratten. Just där och då måste smällen ha ruskat om mig och väckt mig ur min dimma. Jag inser jag att jag inte sitter i bilen, jag sitter i min kontorsstol. Jag smällde inte i ratten, jag smällde med knytnävarna på mitt tangentbord. Jag hade ingen aning om hur jag hade kommit dit, vilken dag det var, när jag hade kommit dit, eller någonting som har hänt de närmaste dagarna. Det började snurra, hjärtat bankade, jag fick ett hemskt tryck över bröstet och sprang till toaletten för att skvätta kallt vatten i ansiktet. Jag kräktes, kroppen kändes som om jag hade

fått stryk.

Efter det åkte jag hem och ramlade ihop i en våldsamt gråtattack i hallen så fort jag satte foten innanför dörren.

Alla började berätta för mig att jag var utbränd. ”Utbränd? Lägg av. Utbrändhet är för vecka människor” tänkte jag men jag hade åtminstone ett namn på det som pågick med mig.

Jag antog den nya ”titeln” och skapade en ny sak att presteras: att sluta vara utbränd.

Jag skulle sluta vara utbränd först och snabbast av alla. Allting var en tävling för mig.

Det här var starten på mitt uppvaknande. Jag hade länge levt i lögnen som jag hade skapat enligt samhällets alla regler, och jag fick inte hålla liv i den längre. Det ledde till en resa rakt in wellnessträsket där allt var rosa, glada affirmationer och ”lita på universum”. Jag drog till mig narcissister utklädda till spirituella coacher och yogalärare, och allting blev -du gissade rätt - bara värre. Jag hatade varje minut av allt hippiespråk, kom ihåg, jag var en ung, stenhård karriärkvinna, det fanns ingenting som intresserade mig i ”wellnessträsket” som jag kallade det. Men mitt sökande hade börjat. Jag hamnade i ett tomrum där jag inte längre visste vad jag skulle leta efter, eller ens vem jag var. Här började jag att jobba på mig själv på riktigt. Allting låg i mig själv, och det var dags att möta några riktigt fula spöken, trauman och olösta problem i mitt inre.

Jag såg sanningen i att min prestationsångest var rotat i min barndom. Jag levde på överlevnadsmekanismer och jag var kvar i en inre flykt. Från utgångspunkten att jag inte längre hade någonting att bevisa, och ingenting att sträva efter, så kunde jag slutligen börja se saker för vad de faktiskt var. Jag började upptäcka saker i min direkta närhet som inte alls stämde, saker som jag hela tiden hade tagit för givet.

Där det finns en lögn finns det fler, det har varit mitt livsmotto länge. Att inte lita på någon någonsin, är vad som har gjort mig

så klarsynt.

Nu började mitt letande i varför saker fungerar som de gör i samhället, massmedia, historia, underhållning. Jag har aldrig varit engagerad i politik och jag struntade fullkomligt i vilka beslut som togs, tills jag började kolla på vad som hände bakom alla dessa saker som vi får höra om i massmedia.

När svininfluensavaccinet kom tog jag det givetvis inte, jag tyckte redan då att allting verkade löjligt, och jag förstod inte de vuxna människor som stod och köade på jobbet för att få sitt vaccin. Jag hade redan mina misstankar om diverse vaccin som jag har sett på nära håll, så enligt mig var denna kampanj enkel att se igenom, men den tog mig vidare till nya vägar att utforska.

Man kan säga att mitt politiska uppvaknande och spirituella uppvaknande skedde parallellt. Jag har aldrig varit en spirituell person fram till den punkten i mitt liv, jag var en stenhård ateist och trodde inte på någonting annat än det jag kunde ta på med mina egna händer. Livet enligt mig bestod av att leva, lida, dö och sen är det slut. Även det spirituella kom till mig på ett sätt som vände på allting och utmanade alla mina övertygelser. Men det är en historia för en annan gång.

Detta är en väldigt riktigt kort version av allt som hände, jag slogs hårt för att slippa vakna, och jag drog ut på processen under lång tid. Jag var bara 22 när det började, långt ifrån redo för allt som komma skulle. Vad jag hade behövt just då, var att få höra fler människors erfarenheter om uppvaknande, någonting att få känna igen mig i medan mitt liv löstes upp mitt framför mina ögon. Min förhoppning och mål med den här boken är att den kan erbjuda just det för någon annan som är på sin resa mot uppvaknande.

Om det var enkelt, skulle alla göra det, eller hur?

Aida

# Rösta Rätt, Rösta Rött

Mitt uppvaknande – Øystein Rønne

Jag anstränger mig för att försöka komma ihåg när ”mitt uppvaknande” började. Jag har nog mer eller mindre alltid varit nyfiken och inte minst ifrågasättande. Ifrågasättande av det som jag tyckt verkar fel, konstigt, ologiskt eller orättvist.

Ett ganska starkt minne som kommer upp inom mig är från den tid då jag började min anställning som lokförare på SJ (1981). Själv var jag som de flesta andra medlem i SF (Statsanställdas Förbund). Denna fackförening ligger ju under LO (Landsorganisationen). Sedermera gick jag över till den andra fackföreningen som organiserade lokförare, men som ej var kopplad till LO, nämligen ST (Statsjästemannaförbundet).

Jag insåg ganska snabbt att medlemskapet i SF var direkt kopplat till Socialdemokraterna. Vid denna tid var man t.o.m. automatiskt ansluten som partimedlem till detta parti i.o.m. medlemskapet i SF!

När jag insåg att en del av medlemsavgiften gick in i det Socialdemokratiska partiet så förstod jag att något var riktigt tokigt. När det sedan blev val sågs pamfletter från SF där det stod ”Rösta Rätt, Rösta Rött”. Nu blev det väldigt tydligt för mig att det är ett allvarligt fel någonstans. När jag ifrågasatte kampanjen blev jag ifrågasatt och i vissa kretsar mer eller mindre utfrysad. Hur som helst så blev jag ordförande under ett par års tid i ST avdelning Hagalund. Vår avdelning hette ST-Lok avd Hagalund och hade ca 170 medlemmar. Efter att under en tid ha jobbat i denna organisation så insåg jag att denna inte heller var demokratisk. Jag blev helt enkelt successivt desillusionerad.

Denna nya insikt ledde till att jag och några till lokförare, bildade en egen fackförening (Svensk Lokförarförening SLFF). Denna finns än i dag och jag går här inte närmare in på vad de erfarenheterna gav. Men erfarenheterna gav mig ändå värdefulla insikter

i hur det ”korrupta systemet” fungerar.

Tiden går, och efter att ha haft tjänst som säkerhetschef på ”Arlanda Express” samt ”Nobina Sverige” i sammanlagt ca 11 år så fick jag en möjlighet att ta en paus genom ett avgångsvederlag från Nobina av skäl som jag inte heller går in på här. Jag antog det.

Nu hade jag plötsligt tid att researcha på heltid, vilket jag också gjorde under ett par års tid, och skrev artiklar bl.a. i newsvoice. se under ett par års tid.

Jag stod sedermera inför valet att ”hålla tyst” (om jag skulle få ett jobb) eller att fortsätta vara ”Frispråkig”. Jag valde det senare efter att ha räknat ut att jag kan leva på min pension om jag tar ut den i förskott. Jag fann att det kan jag. Därför sålde jag min lägenhet i Sundbyberg, och nu sedan december 2019 bor jag med min kära fru Lena på Bornholm. En flytt vi inte ångrar. Alltså, jag har haft ca 6 år som jag ägnat åt research, Och för varje dag som gått har jag mer och mer fått bekräftelser på hur det svenska och globala bedrägeriet ser ut och hänger ihop. Insikten gör mig tyvärr bara mer och mer mörkrädd.

Det som ändå driver mig är att jag vill mina barn och barnbarns väl och ve. Men även att alla andra människor skall kunna ha en framtid som bygger på tillit, kärlek och respekt för din nästa. Jag tror att kampen för detta blir tuff, men också nödvändig. Eldbadet kommer att befria människan, men vi måste hjälpas åt, tro på oss själva och pusha varandra!

Öystein Rønne

# Uteblivna dödstal

Min historia började helt från att WHO utropade pandemi i Mars 2020. Jag var rädd som alla andra men försökte att se sanningen. Var fanns den? Hur kunde jag se den? I Sverige är myndigheterna VÄLDIGT noga med dödsfallsstatistik, väldigt noga med att skriva papper, typiskt pappers-Sverige. Så jag följde Statistiska CentralByråns (SCB's) uppgifter varje dag, för att se när det började dö extra många människor här i närheten. Det tog ju bara 14 dagar för uppgifterna att publiceras, fick jag veta i ett telefonsamtal med dem. Då tänkte jag ta min familj och vänner till kusten i NordNorge, där uppe är det inte så många människor, så smittan måste gå långsammare där? MEN; dödstalen ökade inte här i Sverige? Det var istället så att det dog färre människor per år än vanligt, 2019 hade ännu mindre dödstal till exempel?

Sedan, den 6:e November år 2020 slutade SCB att dokumentera dödsuppgifterna. Så jag ringde och frågade varför? Nu skulle det ta ett halvår att rapportera! Jag ifrågasatte detta och sa ”Tidigare sa ni att Sverige var så noga med uppgifterna att det tar högst 14 dagar att publicera dem. Varför tar det helt plötsligt ett halvår?” ”- Nu är det COVID!” var svaret. Klick. Jag väntade ett halvår på data från dem.

Ett halvår senare hade de lagt till 21 000 dödsfall till månaderna November och December? Det skulle bara läggas till 14 000 dödsfall om de följde trenden på året 2020. Hade det dött så många fler än snittet skulle vi få höra ett helvetes liv här men det hördes ”ingenting” om det. Efter det kollade jag dödstalen för hela 2000-talet och såg att 12 årtal hade högre dödstal än år 2020, trots det första bedrägeriet. Det var skönt, då fanns det ju ingen anledning till panik.

Tyvärr såg Staten det också, så vad gjorde de då? Smarta som de var, sänkte de de ”höga” dödstalen så att år 2020 blev ”värst”.

Så vaknade jag upp och såg att myndigheter världen runt samarbetar.

Världsmakten bryr sig inte ett skit om sanningen. Uppvaknandet var ett faktum  
Georg Solli

## Enade under friheten

I en del av min barndom bodde jag i Akalla, som då inte alls var som det är idag. Då var det i huvudsak svenska arbetare, finnar och alkoholister som bodde där. När jag var 12 år började det flytta in invandrare och till en början så var det nog lite spännande, annorlunda kulturer och sedvänjor men det gick inte lång tid innan det slutade vara spännande.

På väldigt kort tid blev det väldigt många fler invandrare som flyttade in och med detta kom problemen. Plötsligt bildades det gäng som hängde utanför skolan eller som stod på torget på kvällarna. Klotter på husen och en och annan misshandel ägde rum. Grunden till ”utanförskapsområdena” med alla dess problem grundlades nu.

Någon gång när jag var 14 år var jag ute och cyklade runt bland höghusen. Plötsligt blev jag stannad av ett gäng som ville ha min cykel. Jag blev rädd. Till slut lyckas jag fly från gänget, med cykeln i behåll. Men händelsen födde något inom mig.

Vid ett tillfälle såg jag ett klistermärke på en lyktstolpe där det stod ”Bevara Sverige Svenskt”, det var partiet som idag kallas Sverigedemokraterna och de kallade sig patrioter. Efter detta kallade jag mig patriot. Det kändes bra, inte för att jag visste vad det betydde, utan för att de som kritiserade problemen kallade sig för det. På denna tid fanns det inget annat parti eller grupp som pratade om de problem som jag upplevde. Alla andra lät-

sades inte om det, tvärtom, alla som påpekade problemen blev kallade ”rasister”.

Till en början var det rädsla och en längtan tillbaka till trygghet som grundlade mina åsikter men efter en ganska kort tid övergick det till något större. Det som verkligen tände en eld i mitt bröst var just att man inte fick prata om problemen. Det var helt omöjligt.

Jag började förstå den bredare bilden. Invandringen skapade otrygghet, ekonomin var på väg till något sämre, pressen var inte fri och yttrandefriheten var verkligen inte för alla. Nu är det inte invandringsfrågan den viktigaste frågan för mig. Nu är det friheten som får mig att tända en eld i mitt bröst. Jag förstår att det finns en finanselit som kontrollerar nästan allt. Invandrare används som ett verktyg i deras spel, precis som vi också är en pjäs i deras fruktansvärda spel.

Det viktigaste och mest grundläggande vi har är friheten. Utan den kan inga andra frågor diskuteras, än mindre lösas. Fienden är finanseliten, lösningen är ett enande under friheten!

Tobbe Larsson

## Vaccinskadad

Jag har nog alltid känt att det är något som inte stämmer i världen från det att jag var barn, och har ifrågasatt mycket men har inte djupdykt mer i det förrän jag blev vaccinskadad av Pandemrix-vaccinet. Jag tog det trots min magkänsla att jag inte skulle göra det. Fick kännningar samma kväll och fick av det bland annat permanenta nervskador och autoimmun sjukdom (long story).

När jag sökte hjälp av vården och berättade om min skada för mina många läkare blev jag förminskad, avvisad och dumförkla-



rad tills jag till slut efter flera år äntligen kom till en läkare som sa ”ja visst kan det vara så”. Jag blev så paff men också lättad. Jag började i samband med detta leta annan information som media inte gav eller ”etablerade” läkare/forskare pratade om och hittade en grupp på nätet som också var skadade av Pandemrix på olika sätt. Tillsammans kämpande vi länge med anmälningar och skulle också varit med i olika debattprogram men de blev inställda med kort varsel utan någon förklaring eller möjlighet att komma vid ett annat tillfälle. Vi fick aldrig komma till tals.

Sen levde jag i ganska många år med att försöka få tillbaka min hälsa och skapa ett bra liv tillsammans med min yngsta dotter men när pandemin bröt ut 2020 fick jag dåliga vibbar och kände att något inte stämde med många motsägelsefulla versioner som presenterades för oss. Det påminde mig om 2009 och jag visste tidigt att jag aldrig skulle ta något vaccin som hastats fram. Jag tillsammans med mina vuxna barn började leta egen information och ifrågasätta saker och till en början kände vi oss väldigt ensamma men var glada att vi hade varandra.

Sedan dess har jag ägnat hundratals timmar till att söka information, lyssna på läkare, forskare, sjuksköterskor m.m världen över för att höra och se en annan sida av myntet än den som ”mainstream media” presenterar för oss.

Min vakenresa de senaste två åren har varit brutal och jag har förstått att världen är mer eller mindre ”upside down”. Nu kämpar jag för att få fler att förstå att det finns en annan sanning som dolts för oss och det gör jag främst för att mina barn, barnbarn och kommande generationer ska få växa upp i en bättre och mer äkta värld där demokrati och frihet får råda!

Ylva Laudon

# Kronisk sjukdom

Saker är inte som de ska vara någonstans. Jag hade en obotlig kronisk sjukdom 8-11 års ålder och blev botad. Juvenil Reumatoid Artrit, de gav mig kortison så jag blev tjock. En expert i Lund gav mig klorokin som jag blev bra av ett kort tag, värken försvann från stora leder. Efter en tid började värken komma tillbaka i små leder. Det fanns en Lilly Johansson som har utarbetat en vegetarisk kost som gör att kroppen blir basisk och får högre PH-värde. Den åt jag och blev frisk från det obotliga. En frisk människa är en dålig affär för läkemedelsindustrin.

Jag trodde att jag måste utbilda mig högt för att komma nära ett arbete där min talang skulle komma till nytta. Tekniska utbildningar är utformade så att det är fullt med matematik i början och sen när den verkliga tekniken, det intressanta börjar har de mest talangfulla slutat. De som kan räkna sig fram till saker har tagit sig dit men förstår inte vad de sysslar med och blir odugliga Ingenjörer. Företagsägarna vill motarbeta ny teknik, det är sanningen.

Jag var trött på Sverige på 80-talet, fyllde 20 år sommaren efter då Palme blev skjuten och Tjernobylyolyckan hände. Sådana saker minns jag. Bofors sålde vapen och smugglade, en krigsmaterielinspektör hamnade under ett tåg. Någoting var ju ruttet. Hur och vad ligger bakom? Jag var upprörd.

Jag lämnade det sjunkande skeppet och flyttade till Island i Januari 1991. Min barnreumatism gav mig frisedel från Lumpen. Jag såg på olympiska spelen på 80-talet, alla marscherade i takt utom islänningarna. De få jag träffade utstrålade en inre frid. Jag ville dit, ville vara någon annanstans. Jag träffade resenärer och äventyrare. Några islänningar lärde jag känna så småningom. Där fick jag läsa boken faliö av Johannes Björn Ludvigsson. Dolt värde om Rothschild och Rockefeller och hur deras imperier byggts upp. Där föll bitarna på plats. Island erkände Litauen

som självständig nation först av alla. Nyhetsrapporteringen från gulfkriget 1991 var sanningsenligt om saker vi inte fick se i TV i Sverige förrän 15 år senare i dokumentärer. Folk i Sverige var undanhållna fakta.

Det var mitt uppvaknande. Jag har svårt hitta folk som inte är knutna till olika knäppheter. Många brinner för bra saker, ser fel fiender mot vad de brinner för.

Militärer har gjort att folket har lärt sig att lyda sin fiende så vi ger upp vår självständighet. Ja även att avsky sina minnen från lumpen och vill lägga ner försvaret

Miljövänner har gjort så folket börjar hata naturen och vill ha kärnkraft m.m.

Feminister kommer göra så att kvinnor blir mer förtryckta efter nog många galenskaper.

Listan kan göras lång på liknande fenomen.

Johan Lindqvist

## Spirituell start

Jag har hela mitt liv levt i en spirituell familj med medvetna och vakna kvinnor som förebilder. Av någon anledning valde jag att följa min ”egna väg” eller utmana min verklighet och hamnade i ett destruktivt och kontrollerande förhållande. Förmodligen i sökande efter en självkänsla och självrespekt samtidigt som jag sökte efter min logiska plats, ett värde och en relation/plats till samhället och världen. Men 2016 började jag ifrågasätta om jag levde mitt liv i en lögn och kraften i frågan blev startskottet för ett uppvaknande. Jag sa till mig själv att jag inte skulle ljuga för mig själv och att kommande år skulle var det sista jag skulle prova i mitt nuvarande liv.

Kort efter detta löfte började jag inse att jag levde någon annans målbild som i sig var grundad i någon slags skev bild av verklig-

heten. 2017 så fick jag chansen att lämna det liv jag länge hade levt i, jag tog chansen och blickade aldrig tillbaka.

2017 blev året då jag kastade ut alla, för mig, normer och där jag valde att leva mitt liv som jag ville och på mitt sätt, som jag var lärd från början att leva. Det i sig skapade helt nya frågor om livet och utmaningar för skapa den verklighet jag ville leva it.

I detta fick jag kallduschen att jag måste börja om från början, hitta mig själv, mitt bästa jag och den tiden då jag och världen levde i linje med varandra. Att se världen för det som det faktiskt är ur en logisk och enkel verklighet som jag faktiskt alltid upplevt den men ändå ifrågasatt på grund av andra människor.

Sedan mitt uppvaknande så har jag rensat ut alla giftiga människor ur mitt liv. Inte för att jag vill utan för att det inte går att ha omedvetna, giftiga, egoistiska människor i ett liv där livet går ut på att hitta den renaste formen av liv. Det är omöjligt.

Vänner från förr, familjemedlemmar, kollegor, allt blev kaos. Livet har aldrig varit svårare att hantera men jag har aldrig känt mig mer fri, lycklig och stark. Hur kan något så fel kännas så rätt? Vem bryr sig? Jag har alltid letat efter denna känslan, känslan av att vara i linje med sig själv, sin resa och universum.

Kort efter att jag bröt upp med hela mitt liv kom en ny stark själ in i mitten av mitt universum. Något som visade sig vara mitt livs största belöning, min "twin flame". Någon som delar alla mina värderingar och kompletterar mig istället för att ifrågasätta mig. Min pusselbit i livet. Belöning, beviset eller ren tur? I don't give a f\*\*k. Jag har letat hela livet efter en mening, min sista pusselbit och ett enklare liv. Här serveras det på en silverfat vilket samtidigt känns lika konstigt som självklart.

Allt jag lärde mig som barn med medvetna häxor runt mig och allt jag lärt mig i en dimma av lögn och förvirring skapade

en ny verklighet. En verklighet som bottnar i en kunskap och erfarenhet som är utövad under en hel livstid. Inte där stickprovskett en gång om året utan där varje dag under en hel livstid har under en logisk lupp utvärderats för att komma fram till en både känslomässig och logisk förklaring. Något som kallas det ultimata livet, meningen med livet som det står om i alla stora skrifter sedan människans begynnelse.

Där är jag nu och sedan dessa har aldrig blickat tillbaka. Kommer aldrig att blicka tillbaka och känner att vägen är både nylagd, plogad och anpassad för mig och de människor som är med mig. I detta ser jag hur andra människor kämpar med inga eller helt felaktiga förutsättningar. Med INGA möjligheter att någonsin nå den nivån som jag är på nu. Där ser jag också hur vi under hela vår mänskliga historia blivit våldtagna av en olika historier som inte bra förvirrar utan faktiskt också tvingar oss att ifrågasätta vår hela existens, vår historia och vårt ursprung.

Nu är allt möjligt och jag ser fram emot att möta den riktiga sanningen. Forever grateful, whatever happens, when in doubt, trust yourself and use brute force.

Bennie Forss

## Sjukvården

2012 hade jag precis fått barn. Hade haft ont i kroppen innan men även subtila symtom med obehag i hjärta och bröst. Vården hittade ingenting så de skickade mig till deras kurator. Hon visade sig jobba med alternativhälsa också, så jag fick bli hennes elevfall. Jag fick en lunta med papper om vad jag skulle äta och på 6 veckor var värken borta och hjärtat hade stabiliserats i sitt obehag. Detta var starten till att jag själv utbildade mig inom näring och på köpet fick jag vetskap om den hjälp vi kan få via universum.

Jag blev som en svamp och läste allt jag kunde om det alternativa, till exempel om fluor och den skadliga kost som Livsmedelsverket tycker att vi ska äta. Jag började successivt förstå att det mesta vi har fått veta inte stämmer och det handlade om pengar. Senare blev det en homeopatiutbildning som än är pågående. Jag såg genast igenom Covid och trodde inte en sekund på detta. Har skrivit massor om detta på min Instagram men få är intresserade tyvärr.

Nu tror jag inte på något som står i media och jag hittar hela tiden nya källor till info som klingar an i mig. Tyvärr har jag kvar få vänner även om några är lite intresserade.

Väldigt kortfattat om min resa  
Lotten Schnell

## Ensam galning

Vill först börja med att tacka dig för arbetet du gör, har följt dig sen tidig januari detta år (2022). Jag befann mig mittemellan uppvaknande och sömn, jag kände att något var fel och hade mina källor som styrker detta. Jag var dock inte helt säker, kände mig som en ensam galning ("ser ni inte!?" liksom).

Sen hittade jag din kanal och pang! Jag var HELT säker på att jag inte var ensam och definitivt inte hade fel om vad som pågick i världen. Förlåt för lång text men du är så grym, en stark och riktigt badass bitch! Men det vet du, ingen behöver säga detta till dig!

Min resa till uppvaknande började redan vid vaccinpassens införande, det kändes väldigt konstigt att ha såna åtgärder för "vårt bästa". Även förtrycket av de som gick emot narrativet kändes som en riktig äcklig sak att göra.

För mig var det vid det laget självklart att något var på tok. Jag

gjorde research på olika youtube kanaler och podcasts där det talades om dessa auktoritära ingrepp på personlig- och samhällsnivå. Bitarna föll på plats och The Great reset gjorde att det made sense för mig.

Återigen tack för allt du gör  
David Lintmayer

## Tveksam natur

Jag har alltid varit tveksam till vaccin. Fast jag har tidigare inte riktigt förstått vad denna tveksamhet berodde på.

När Covid kom och hjärntvätten från mainstream media och alla dessa presskonferenser startade så blev det väldigt tydligt för mig att det här hänger inte ihop. Känslan av att man döljer något för befolkningen blev tydligare för varje dag. Man stänger ner allt för att skydda de sköraste trots att dödstalen inte var speciellt höga jämfört med vanlig influensa.

Jag gick med i flera kritiska grupper på Facebook och Telegram och fick där tillgång till mycket information som beskrev vad som egentligen hände i världen. Jag började följa Reiner Füllmich, Stew Peters, Dr Dave Martin och många av de experter som Reiner intervjuat i Corona Kommittén och senare även i Grand jury.

Sanningen blev bara värre och värre ju mer information som jag hittade. Men jag kunde inte sluta gräva och läsa på. Efter ett tag accepterade jag hur hemsk världen är och har varit länge. När man sedan började ge de oprövade injektionerna till folk som tog dem utan att ifrågasätta växte häpnaden hos mig. Hur kan någon inte se igenom detta? Alla, utom familjen, bara viftade bort mina åsikter och synpunkter. Jag har inte tagit någon injektion och kommer inte heller att göra det.

I och med att man vaknar på ett plan så ser man även andra samband till mycket som händer och har hänt i världen och i Sverige. Men det var covidhysterin som fick mig att vakna. Jag har hittat många bra källor som jag följer i dag. Jag hoppas verkligen att sanningen kommer fram och att folk vaknar i massor.

När det gäller klimatbluffen så vaknade jag för länge sedan, för 12-15 år sedan. Min pappa, som tyvärr oväntat och hastigt gick bort på julafton 2011, var väldigt insatt i detta. Han sökte fram mycket information och höll i informationsträffar och utbildningar om klimatbluffen. Han var också aktiv i olika diskussionsforum på nätet. Han pratade redan då om eliten. Han lärde mig och alla andra han kom i kontakt med (de som ville lyssna) om hur det egentligen står till med klimatet. Detta kan ha bidragit till att jag ifrågasatte plandemin så starkt och vaknade ”igen”.

Tack för allt du gör och för den kunskap du sprider.

Hälsningar

Eva Wedin

## Helt vanlig kille

Mitt uppvaknande startade 2007 av att en bekant till mig rekommenderade en film som heter Zeitgeist Addendum. innan dess var jag en helt vanlig kille .

Filmen var en startgnistia men ingen övertygelse. Av någon anledning fortsatte jag att undersöka det jag precis hade sett istället för att glömma & förneka. Jag bara var tvungen att verifiera det jag hade sett.

Det var särskilt 2 områden jag grävde ner mig i.

”Fractional Reserve Banking” & 9/11 i New York.

När jag började min resa kände jag ingen som var vaken sen



tidigare och alla jag talade med sa att jag var konspiratorisk & paranoid i dessa områden.

Det jag fann var så omskakande att det kändes som hela min värld föll undan från mina fötter och jag blev omgiven av ett stort mörker. Det var ensamt, tyst, mörkt och kallt.

Under denna perioden gick jag in i en depression. Hade jag haft någon att prata med hade det hjälp massor men jag var helt ensam.

Jag hasade mig vidare och lärde mig mer. Likt en pånyttfödelse reste jag mig på fötter och blev tryggare i mina nya insikter. Det sägs att det som inte dödar, härdar. i dag står jag starkare än någonsin tidigare i mina uppfattningar. Det sorgliga är att min familj inte förstår mig och det har blivit en kall vägg gällande de områdena. De lever i uppfattningen att jag är tillfälligt sinnestörvt och de vill inte möta det utan orienterar sig bara i den värld de känner till. Det är helt naturligt. Det värsta är klart att stå här med kunskapen och jag kan inte ge den till de jag älskar.

Det tog nog ca 4-5 år innan jag hade förflyttat min verklighetsuppfattning helt. Det är som en mosaik man bygger med fler och fler bitar ju mer man lär sig. Den kunskapen man lär sig leder vidare likt en rysk docka. Kaninhålet bara djupare och djupare.

Jag har backtraccat på en del områden som jag i efterhand lärt mig varit fel. Jag utvecklas hela tiden. Men vem ska förvänta sig att man är mitt i prick från starten?

Jag tror inte att jorden är platt.

Jag tror inte att Elvis lever någonstans.

Den första månlandningen är jag inte kunnig nog för att ge någon kommentar utan utgår för att det är sant tills jag lär mig i ämnet.

Däremot är jag helt säker på att 9/11 är en del av konspirationen.

Palmemordet är en konspiration.

Estonia är troligtvis en konspiration, inte säker här än. Det kan vi prata om någon gång men där finns en hel del märkliga omständigheter kring det hela. Dock var det så att många av tät-luckorna mellan däcken var rostade fast i öppet läge. Det kan förklara varför vatten forsar snabbt fram genom hela båten. Kutyemen inom sjöfarten är att alla tät-luckor stängs efter varje gång de passerats. De är ALLTID i stängt läge (default). Men om de på Estonia inte var det av någon anledning kan det förklara en hel del. Däremot att bogvisiret föll av pga av sjögång är mindre troligt. Samt att luftfickan i botten borde ha hållit båten flytande. Någoting fick båten att slå läck i botten. Vad vet jag inte.

Markus Pahlsson

## SVTs dödsrapportering

Hej du vackra. Tack för ditt arbete. Jag har nog varit vaken från start, även sådana finns. Vad som fick mig att reagera med miss-tänksamhet och ifrågasättande var dels SVTs överdrivna dödsrapportering dygnet runt och den tilltagande censuren på nätet, då jag tillhör en del grupper som sysslar med alternativhälsa. Silvergruppen försvann, man fick inte nämna olika hälsopreparat. Det blev absurt och jag orienterade mig inom motståndet, det censurerade. Så småningom upplevde jag mig själv som outcast i samhällets och i (det smärtade mest) goda vänners ögon. Envist vägrade jag detta experiment. Jag har aldrig varit så arg på ett pågående yttre skeende, aldrig så bottenlöst besviken och desillusionerad vad gäller de styrandes välvilja och kompetens, i hela mitt långa liv. Att inte fler vaknar i rask takt är obegripligt. Bara begreppet massformering gör det förståeligt. Slutar här så vi undviker ytterligare mera svavelosande utläggningar.

Gunilla Bade

# Kaninhålet 9/11

Har varit vaken i hela mitt liv, men aldrig hittat bollplank eller sätt att knyta ihop trådar.

Men om jag måste bestämma när jag vaknade så skulle jag säga runt 2012. Jag såg en dokumentär om 911. Den heter Loose Change.

Efter den mådde jag fruktansvärt dåligt i många månader, att inse att våra ledare offerar oss utan att blinka om det gynnar dem.

Sedan dess har jag dykt ner i kaninhålet och läst, sett och hört om de mest vidriga saker.

Under dessa år har man verkligen fått bearbeta sig själv. Hur man hanterar information och känslor. Man drar sig undan och har svårt att delta i samtal med ovakna.

Berättar man om vad man har tagit del av tror de inte att man är klok. Med tiden hittar man andra vakna att söka sig till.

Nu är jag glad att jag är vaken och jag känner mig tryggt med att vara förberedd liksom.

Hoppas detta hjälper någon att vakna.

Pia Jansson

## Psykolog under uppvaknande

Som psykolog, psykoanalytiker och fd universitetslektor reagerar jag omedelbart på när barn utnyttjas.

Mot slutet av sommaren 2018 uppstod hysterin kring Greta och jag anade oråd, sedan följde det ena på det andra. Varje dag där-efter har jag ordentligt satt mig in i till en början klimatfrågorna. Pandemin och de farliga vaccinererna upptog mitt intresse som en naturlig följd senare.

Den politiska styrningen i IPCC:s rapporter och de gravt politiskt färgade rapporterna i vanliga media blev alltför uppenbar. Den avsatta vetenskapen ”Science is settled” upprörde mig sär-

skilt som då haft kurser i vetenskaplig etik på universitetet.

Det ofria ordet har oroat mig och jag har lagt in en hel del om det mesta i facebook, numera Meta, om det. Nedsänkt i flödet på Facebook har jag blivit åtskilliga gånger och nu för några dagar sedan blev jag nedsänkt under 90 dagar framöver. Sök gärna upp min sida på Meta, den visar sig inte direkt i flödet..

Redan för två år sedan skrev jag på Facebook att de superrika kommer att bli ”superrikare”. De rika kommer att klara sig, medelklassen kommer att bli fattig och de fattigaste kommer att dö. Ingen varken gillade eller kommenterade inlägget.

Just nu funderar jag på hur geoengineeringen styr klimatet. Vi ska naturligtvis inte glömma att jag delar det förskräckliga som händer i Ukraina med många men också försöker jag sätta mig in i med många andra hur någotverket kring denna händelse historiskt ser ut.

Under mer än heltid under fyra års tid har jag således varit extremt aktiv med att studerat dessa ämnen från att ha varit tämligen ointresserad tidigare.

Nu till dig Aida Reva.

Jag är så tacksam för att du finns och andra liknande unga!  
Det kanske inte betyder så mycket för mig som pensionär, jag har haft underbara år i välfärdslandet Sverige du är slipat kol, dvs en diamant, för de kommande generationerna, mina och andras barn och barnbarn och alla de kommande därefter.

En ros till dig och varmaste kramarna!

Eve Suurvee

# Pandemi

Tack för allt du gör.

Själv började jag vakna när Pandemin började. Fick en magkänsla av att detta inte kan stämma. Munskydd utomhus och på flygplan, men de gick bra att ta av munskydd när man skulle äta på flyget? När sedan vaccinet kom så pass fort, blev jag ännu mer övertygad om att detta kan inte stämma. I normala fall tar det 5-10 år att framställa ett vaccin.

Fler än jag i min bekantskapskrets tänkte samma sak. Sen började vi komma i kontakt med andra likasinnade via grupper på Facebook. Där fick man genast tillgång till material via Telegram, Rumble, Bitchute, Gettr mm.

Jag gör så gott jag kan med att försöka väcka folk. Att Spela lite dum, och plocka fram någon bra intervju eller inlägg och fråga: ”Titta här, kan detta verkligen stämma?” gör att man inte blir kallad konspirationsteoretiker. Jag vet att de sen i smyg börjar göra sin egen research i kombination med att jag skickar mer material med samma fråga.

Micke

## Skeptisk från start

Jag kan inte riktigt pinpointa när mitt uppvaknande började, så länge jag minns så har jag alltid varit skeptisk till hur våra samhällen fungerar i grunden och jag kommer ihåg att jag som tidig tonåring brukade säga att världen är som ett schackbräde och att majoriteten är bönder. Fast så hände 9/11 och denna händelse och allt som sades kring den fick mig att vakna på riktigt och börja söka information som vi inte får officiellt. David Icke var en person som jag upptäckte tidigt och blev min djupare väg in bakom gardinen. Sedan så tar jag vissa saker som han säger med en hälsosam skepsis. Jag tackar för mig här och är villig till längre samtal kring detta om så önskas..

Krystian

# Bröstcancer

Hej och tack så jättemycket för det jobb du lägger ner och för den härliga energin och utstrålning du framför det med.

Jag har varit ensidigt uppvaktad under lång tid när det gäller sjukvården och pengar att tjäna på mediciner etc.

Jag fick bröstcancer -02 och det var då jag sökte mig alternativa vägar och började fundera på hur sjukvården fungerade egentligen.

Jag ändrade inriktning till alternativa behandlingar, kosttillskott och en tro som är religiöst obunden. Så den sidan har funnits med sedan dess.

Det var dock nu när pandemin och vaccineringen startade som jag reagerade på att all media och myndigheter matade på med den ena konstigheten/galenskapen efter den andra och ingen ifrågasatte något fast det framgick som självklart tyckte jag. (En viktig del är förstås att jag fick lungmetastaser som gjorde att jag tog en spruta, som jag inte hade gjort annars, eftersom andningen var så tung. Då försämrades tillståndet. Det har nu förbättrats med kost och homeopatmediciner samt lite, lite sjukvårdsmedicin. Jag tänkte göra gift mot gift tills vaccinprocessen avstannat. Nu tar jag ingen sådan medicin).

Sen har det fortsatt ramla på mig om WEF etc.

Hjärtliga lyckönskningar med allt.

Anonym

# Svininfluensa och påtryck

Det var 2010 när vi alla skulle vaccinera oss mot svininfluensan som man märkte att det var en hård ton från myndigheter från start, man skulle känna sig som en sämre människa om man inte tog den. Vi hade tre barn i skolåldern och det var jättejobbigt eftersom det kändes som att vi fick hela skolledningen på oss för att vi inte ville trycka i, varken våra barn eller oss själva

denna injektion. Åren gick och jag vände på mig och slumrade om igen.....

... tills nästa smäll kom med Covid och allt vad det innebar. Bar-  
nen är vuxna nu med respektive och tar egna beslut såklart och  
jag är så jäkla stolt att vi alla avstod sprutan.

Sedan rullade bollen snabbt, mycket att sätta sig in i, vad allt  
detta handlar om. Det har varit en känslomässig berg o dalbana,  
som till slut ebbat ut i ett stort lugn och en stor målmedveten-  
het, vi behöver kämpa emot det som sker med näbbar och klor.  
Den framtid de planerar för oss vill vi inte in i.

Jag har hittat ett ovärderligt gäng med likasinnade som träffas,  
utbyter tankar och idéer framåt, vi planerar hur vi skall kunna  
hjälpa alla dessa lurade människor, som kommer slå sig ordent-  
ligt hårt när allt detta uppdragas.

Kram Från

Marina Bengtsson

## Inte råd att vara sjuk

Stort tack för allt du gör och för allt du delar med dig. Jag är en  
kvinna, 46 år med 3 barn. Jag är sedan drygt 10 år förtidspensi-  
onär. Jag har 6 psykiska diagnoser och 2 fysiska. Jag brukar dela  
upp människor i två kategorier, de som är lyckligt ovetande och  
de som olyckligt nog är fullt medvetna om sina svårigheter. Jag  
tillhör den sistnämnda. Detta har gjort att jag är oerhört intres-  
serad av vårt mentala mående och försöker alltid förstå varför  
många gör som de gör. Acceptans skapar hos mig en förståelse,  
kunskap är makt.

En av mina fysiska diagnoser innebär att jag får klasar med  
knutor i hela kroppen, kan jämföras med vindruvor på sina ställ-  
en som genererar en fruktansvärd smärta, det går inte att göra  
något åt det säger läkarna, bara stå ut och ta en morfintablett var  
4e timme. Och sen är det bra med det.

Vem är jag till att ifrågasätta läkarnas expertis? Jag kan inte sova,

att ligga är som en boxningsmatch. ”Ta sömntabletter” sa de. Ok tack, jag får i alla fall 2,5 timmes sömn än om det mer är komaliknande tillstånd.

Så bröt en pandemi ut. Jag som är så fruktansvärt risig i kroppen, jag har inte ”råd” att bli sjuk. All förändring för mig kan göra mig sängliggande av smärtor. Jag hade ju inget jobb eftersom jag ju då är pensionär men hade ett ganska rikligt umgänge, jag har hundar som jag och ena dottern var på tävlingar med var och varannan helg så jag träffade ju en del människor. Men nu lyssnade jag på media och höll mig hemma. En månad, två månader, ett halvår och tiden bara gick. Två av barnen gick i skolan, de fick skolgång via distans, äldsta dottern arbetar på en gård så hon var iväg som vanligt.

Sonen, barnens pappa och min respektive fick covid, vi tjejer fick det inte. Då började man flagga för vaccin. Kan tillägga att jag för ett antal år sedan fick rekommendationen att använda mig av p-sprutor för att inte bli gravid. Efter en spruta tappade jag stora delar av håret, fick migrän som satt i 24/7 i drygt ett halvår som behandlades med bland annat akupunktur. Det tog ungefär ett år innan jag var återställd. Som nytt preventivmedel ansåg vården att hormonspiral var det bästa, satte in en och ca 2-3 veckor efter började håret ramla av och spiralen togs ut.

Med den erfarenheten kan jag säga att jag är oerhört rädd för att stoppa in något alls i kroppen som inte till fullo går att ta ut igen.

Nåväl det började diskuteras från skolorna om vaccin, var man än tittade eller lyssnade så pratades det om nyttan med vaccin och hur ofarligt det är. MEN min gnagande oroskänsla ville inte överge mig.

Nu satte jag mig och började söka information på allvar. Råkade hitta Linus Noremalm som då höll intensiva paneltrådar med en mängd olika människor med alla möjliga bakgrunder. Ena



gästen efter den andra, mer intressant och spännande efter den andra osv. Efter varje sänt paneltillfälle sökte jag mig vidare på varje gäst. Hittade plattformar som jag aldrig har hört talas om. En helt ny värld öppnade sig.

Jag har blivit lite av en nyhetsknarkare, luskammar flera plattformar varje morgon och uppdaterar under dagen, delar mängder av material till de jag känner i förhoppning om att de kanske vill och kan ta till sig att ett mynt aldrig bara har en sida och att ibland är det bra att gå motströms

Återigen, stort tack för all tid och energi du lägger ner  
Åsa Nilsson

## Skilsmässa

Mitt spirituella uppvaknande tog sin fart 2005 efter en jobbig skilsmässa. Då började jag meditera i grupp. Jag började läsa andliga böcker, jag som inte har läst böcker överhuvudtaget tidigare. Jag hade haft en känsla redan som barn att det fanns något mer, men växte upp i en familj som inte var troende på något utanför boxen. Efter 2005 och framåt jobbar jag med min personliga utveckling.

Mitt uppvaknande till hur världen ser ut, började hösten 2019. Tidigare hade min vän Iréne som håller i meditationsgruppen, ibland pratat om att vi är slavar, och att världen styrs av vissa familjer. Det förstod jag inte så mycket av. Men när jag såg filmen THRIVE 1 hösten 2019, och senare THRIVE 2, då började mitt yttre uppvaknande. När plandemin startades då tog det ännu mer fart. Nu umgås jag med många vakna människor. Du och jag träffades lite kort på ett möte i Gislaved i våras. Kram!  
Iréne Dagmarsdotter

# Visioner & Drömmar

Jag var oerhört vaken redan som spädbarn i att vara samman med mitt djupare inre.

Visioner och förklaringar i drömmar som strömmade i ett enormt flöde som var svårt att bearbeta för i den så kallade ”verkligheten” fanns inte en tillstymmelse av det som jag upplevde i det jag fick till mig. Kärleken, godheten, ärligheten, var finns den?

Jag kämpade med det tills jag blev 10 år då det inträffade en förändring i mitt liv. Plötsligt tog mina visioner och uppkoppling slut! Jag fick panik av inte vara kvar i detta. Och märkligt nog, några veckor senare dör min pappa framför mig.

Tillvaron kastades runt ännu mer för mig. Jag blir som inknuffad i ”verkligheten” mot min vilja kändes det som. En traumatisk tid följde sedan. Det var som om jag skärskådade och synade verkligheten hela tiden, utifrån vad jag klarade av med alla hormoner i tonårstiden.

Jag kommer ihåg hur jag ifrågasatte allt, jag upplevde verkligheten så förbryllande bakvänt och konstigt. Tog mig sedan an verkligheten på ett beslutsamt sätt och lyckades med allt jag ville lyckas med, familj och eget företag och inofficiellt världsrekord. Måste tillägga att som barn kunde jag känna in naturen och höra den på ett sorts vis, känna energin.

2008 så var det skogen som vägledde mig till mitt uppvaknande igen. Den mentala brottningsmatchen drog igång på allvar. Att försöka få utlopp för det medvetande som växte med stormsteg inom mig, försökte jag anpassa verkligheten genom att försöka skapa bättre förutsättningar för hur vi brukar skogen och naturen. Jag utvecklade skogsmaskiner och teknik som möjliggjorde ett uthålligt skogsbruk. Jag jobbade stenhårt och plöjde ner miljoner i det, vilket ledde till ändrade familjeförhållanden. Att leva fattigare för en god sak passade inte.

I samma veva tokrusar jag förstås in i den beryktade väggen med alla finurliga och roliga eftermälen det innebär!  
Så i 10 års tid har jag gått från åter vaken till tvärvaken!  
Lever ett minimalistiskt liv nu i sökandet att finna något där jag får ut min potential.

Jag är av den uppfattningen att vi behöver prata mer om hur vi löser problem än att gnälla om problemen. Medvetandet är så enormt och vi nyttjar bara promilledelar av det!

Vi ska vara intellektuella varelser men djur och natur kan lära oss mer om samarbete i att skapa en bra värld för oss.

Johan Nordh

## Magkänsla

Det började kännas att något inte stämmer. Det var då influensan som kom och alla skulle vaccinera sig i hela världen. Inte nog med att vaccinet redan var klart, det var redo för alla länder att köpa.

Så i mitt bredband så har jag Youtube, det var här mitt uppvaknande började. När jag fladdrade runt på Youtube fick jag se Swebbtv, det var nytt då, där kom gäster och berättade, fick då kontakt med en del namn.

Det började med en Show som Big Tree hade, det var väldigt tidigt han berättade om immunförsvaret och hur det fungerar efter sprutan.

Sedan började min resa med Carry Madey, chefsforskaren som inte orkade jobba mer på Pfizer. Det går en röd tråd genom allt .

Men jag och min dotter, 22 år, vet vad det handlar om. Hon ropade på mig en dag ”hör vad Magdalena Andersson säger!”. Det var i Efter Tio med Malou. Hon frågade ”Magdalena hur ställer du dig till FN?” Hon svarade att hon är för ”FN ”och även för

den nya Världsordningen. Så det finns hur mycket som helst nu, jag har blivit väldigt påläst.

Jag har alltid haft en stark magkänsla om saker och ting.

Det kommer att bli som en atombomb när allt kommer fram men jag vet att det kommer att bli mycket bättre att leva efter kraschen.

Hälsning

Ove Derehag

## Vaket barn

Jag ifrågasatte min existens från ca 10 års ålder. Jag var en väldigt allvarlig kille som inte kände mig hemma i världen, det som tolkades som blyghet för att jag hade inget jätteintresse av att prata med folk.

Med tiden lärde jag mig lite tricks och kunde vara social trots allt, började också spela instrument och trivdes väldigt bra i musikens värld (där jag är kvar än som gitarrist i ett partyband).

Det som väckte mig på riktigt var 9/11, fast många år efter. Först genom att en kollega på jobbet som kommit hit från Bosnien tipsade om Zeitgeistfilmen som florerade ett tag. Efter att den informationen börjat bita sig fast i tankarna lite så fick vi en ny sångare i bandet från London. Vid en spelning i Stockholm (bandet bor i Skåne) så delade vi hotellrum och det visade sig att han var inne på samma tankar, inklusive teorier om aliens m.m. Sjukt intressant!

Vi spelar fortfarande ihop och han är den medlem som jag har mest kontakt med privat, även fast vi nu har fått med fler i gänget som är ”vakna”. Av 5 personer är vi 3,5 vakna. En kunde inte stå emot längre och är nu en öppen dörr för information, vi kan prata helt fritt om allt. En är halvt vaken men föll för vaccinet

utan tvekan. Den siste sa helt öppet under en banddiskussion ”Jag vill inte veta. Ni kan ha rätt men jag vill inte veta något för det förstör hela min bild”.

Vi låter honom vara när han stoltserar med att ha tagit tre injektioner. Vill man inte veta så vill man inte.

Det som är svårast för oss som är öppna, är alla stängda människor. De senaste åren var ett riktigt test på hur bra man står emot oavsett vad folk kallar en och gör sig lustig på ens bekostnad.

Tack för det du gör Aida! Blir så glad när jag ser att du har lagt upp en ny video! Det ger energi att se att det finns fler, man är inte knäpp!

Ska hjälpa till på Patreon också!

Paul Svensson

## Vaken författare

Älskar dina videos på Youtube. Lite kul och onödig fakta: du är lik min stora dotter (31 år) med gester och uttryck.

Jag började vakna upp och se saker med lite mer kritiska ögon under 90 talet.

Jag hade släppt min bok om en mans livsöde, jag vävde in en del av vad som pågick under tiden 1990.

Min bok blev slaktad och målades upp som samhällskritisk.

Man förlöjligade den och det var ju tråkigt för både mig och för mannen som jag skrev historien kring. Sedan dess har jag bland annat varit inne i politiken, jag har skrivit i olika webbsidor tidningar m.m. Men många såg mig som knäpp som talade om hur världen skulle nollas och att det inte var någon mening att rösta på något parti. När pandemin kom såg jag ganska fort att det var något skumt och vägrade ta vaccinet.

Jag är utbildad inom sjukvård har jobbat inom både ambulans och andra vårdinsatser. Jag försökte förklara för folk att det inte

var något vaccin utan något helt annat.

Men talade oftast till döva öron.

Jimmy Björklund

## Sanningen klingade rent

Jag har alltid varit en nyfiken person, alltid frågat ”varför?” sedan jag började prata och låna böcker om hur saker funkar sedan jag lärde mig läsa. Jag har tänkt mycket på livets mening och så vidare.

2007 var jag hemma och var sjuk. Började surfa lite och hittade filmen Zeitgeist som tog upp 9/11, världsekonomin och religion. Någonting klickade direkt. Magkänslan sa ”JA så här är det”.

Det var som att sanningen klingade rent i stället för dissonant som all information från mainstream media alltid har gjort.

Sen dess har jag grävt i alla kaninhål.

Jag har också önskat att jag kunnat backa bandet och somna om ibland. Men sen insåg jag att man helt enkelt får skaffa nya vänner.

Rock on!

Jon Skäre

## Påstådd pandemi

Följer dej som en skugga kring det du pratar om och våra försök att väcka folk omkring oss vilket inte är helt lätt.

Själv insåg jag läget tidigt dvs när den påstådda pandemin satte fart eller påstods sätta fart. Det var uppenbart att något inte stämde. Svininfluensan ett antal år innan blev en eye opener att något inte stod rätt till vilket jag insåg när utfallet blev så förödande. Hur kunde den medicinska vetenskapen så fatalt misslyckas? Vad pågick?

När väl Covid påstods slå till och med den historik som fanns kändes det märkligt att något så stort var på gång och med så många inblandade. Det borde ha räckt med medicinsk uppbackning dvs sjukvården men det mässades ut alldeles för mycket från alldeles för många håll för att det skulle kännas trovärdigt, det var helt klart överdrivet!

Vad var det då egentligen som var på gång? Över tid uttalade sig allt fler från maktens korridorer, FHM, statsministern och många många fler. Det gav en kraftigt överdriven bild av hela scenariot.

Allt fler hördes i media, vilka också bedyrade vilken katastrof mänskligheten befann sig i, det spädde ytterligare på misstänksamheten för mig.

Allt blev så stort och skrämmande för de flesta så rädslan tog överhand och folk blev fullkomligt paralyserade och livrädda. Det är faktiskt förstäligt att människor reagerar så. Det som också var högst märkligt var att det påstådda vaccinet blev så snabbt framtaget, något som ska ta år att få fram och godkänna. Hela situationen kändes bara absurd, vilket ju sig visat sig vara. Trots det fortsätter man kampanja om att folket ska trycka i sig allt mer av ”vaccinet” vilket många fortfarande gör. Vissa börjar dock ifrågasätta varför det bara fortsätter med dos efter dos så ett visst uppvaknande finns trots allt. Problemet är bara att de som fått i sig vaccinet kommer inte kunna bli kvitt det. Vem vill sen erkänna att de gått på hela spektaklet och därtill trots allt blivit sjuka? Problembilden är lik den att veta huruvida ägget eller hönan kom först. Inte lätt.

Hela situationen hänger nu sannolikt på bevislägen och det pågår ju amnestyuppföljning om det, det kan utan rimligt tvivel handla om folkmord.

Kort summerat är aktionen så omfattande att flesta inte kan greppa helheten. De ser inte skogen för alla träd.

Hur man ska kunna övertyga folk att det handlar om något helt

annat än en ”normal” pandemi, är den stora frågan? Planeringen inför detta har varit så minutiös och de har haft ett rejält försprång. Och inte minst varit uppbackad ekonomiskt på alla bredder och leder.

Läget har blivit för stort för att folk ska inse det, vilket har gjort att det tagit total överhand.

Sist men inte minst är läget så omfattande och stort att folket varken orkar eller tar sig tid att söka fakta utanför PK- media så de kan inte ta in allt detta. Knepigst läge men sanningen måste fram.

Håkan Svensson

*”The fact that a great many people believe something is no guarantee of its truth”*

*—W. Somerset Maugham*



# Hysteri

Jag vaknade när Covid 19-hysterin började och alla blev hysteriska. Eftersom jag aldrig såg några döda på gatan eller knappt några smittade på jobbet 2020, började jag fundera och kolla runt på nätet. Detta fick mig även att förstå att något större låg bakom.

Jag har även försökt att utbilda folk lite försiktigt, några med framgång andra inte.

Tack för ett bra jobb!

Tobias Helmersson

# Palmemordet

Tjena Balkan bruden!

Du gör ett Kanonjobb, keep up the good work!

Allting startade med Palmemordet, jag släppte aldrig det riktigt och följde Palmespanarna. De var väl 7-8 st då, hatade av snuten. En av dem var Ole Dammegård, som jag senare kom ihåg när han dök upp i mitt liv igen. Ole flydde till Mallorca i slutet av 90-Talet med hela familjen när hans gamla spanarpolare började trilla av pinn en efter en och droppen kom när någon mixtrade med hans bromsar på bilen. Ole satt tyst där nere på Mallorca länge, men när han startade Youtube Kanalen: LIGHT ON CONSPIRACIES, så fann jag Ole igen och har även grävt djupt i JFK Assassin, militärindustriella komplexet, något O, Falsesflag Ops, Stay Behind Rörelsen m.m. Detta var ca 2012-2013... så jag hade lite ground work done när pandemin kom inrullandes. Det tog mig en vecka att fatta att det var fejk.

Liten Bonus:

Visste du att Anna Lindh var Olof Palmes utomäktenskapliga dotter?

Därför hon togs ur daga bland annat.

UGH

# Vaccinpass

Min historia börjar nog med min högkänslighet och starka intuition när det gäller hälsan och den egna kroppen.

Jag har sovit genom politik och ekonomi eftersom det inte har intresserat mig nämnvärt. Jag har haft en stadig ekonomi (absolut inte rik) men klarat mig bra och har inga lån. Tänker sällan på pengar mer än som ett betalmedel och inte hur pengar skapas. Politiskt har jag varit så dum att jag röstat på miljöpartiet ett par gånger men inte i förra och definitivt inte detta val. Jag är för en ren natur och ren, giftfri mat (odlar själv) och att bevara den biologiska mångfalden i naturen. Handlar lokalt från Rekorningar och äter bara ekologiskt. Är emot allt som går emot naturen, vilket dagens agenda verkligen gör. Jag trodde verkligen förut att MP tänkte som jag.

Jag har en väninna som för många år sedan påtalade detta om geoengineering, Bill Gates, Illuminati, Barcelonaavtal, Deep State och mycket mer och jag trodde hon var galen. Precis som människor nu tror om mig.

Läkemedelsbolagen och sjukvården har jag aldrig haft ett gott öga till, känt intuitivt att dessa syntetiska läkemedel som behandlar symtom aldrig kan vara bra.

Jag har vaccinerat mina barn mot barnsjukdomarna då. De är 35 och 39 år i dag och hade jag vetat bättre hade jag aldrig gjort det. När min flicka föddes 1983 vägrade jag silvernitratt (lapis) i ögonen på henne. Jag ville att hon skulle få se världen med klara ögon och inte bli tillfälligt blind av denna vätska. Och varför plåga och injicera nyfödda barn med K2 i hälen? Så smärtsamt. Avnavling snabbt efter förlossning är också av ondo. Jag själv har aldrig ätit mediciner, alltid valt alternativa behandlingar vid sjukdom både för barnen och mig själv.

Pandemin fick mig att vakna rejält och jag var misstänksam från början med dessa kontraproduktiva och motsägelsefulla

rekommendationer som vi fick av myndigheterna. Jag arbetar i omsorgen och där finns ännu i dag restriktioner som munskydd och visir vilket jag konsekvent vägrat hela pandemin. Jag arbetar hos en person med stort kontaktbehov och som är utan tal. Det går inte ihop med munskydd och avstånd. Jag har fått hållas, ingen har belagt mig med något förbud. Jag har varit tydlig och framfört min åsikt om hur jag arbetar med denna person.

När vaccinet kom på tal på ett jobbmöte sa jag NEJ direkt. Min magkänsla leder alltid mig rätt och denna gång var det som ett knytnävsslag i solar plexus. Man försökte övertala, locka och pocka men det var ett nej från mig.

Jag har haft tur, ingen har trakasserat mig eller på annat sätt fått mig att känna att jag valt fel förutom kyrkan, restauranger och biografen och då kändes det för jävligt rent ut sagt. Och jag har två barnbarn i Japan som jag inte fått träffa sedan november 2019, innan helvetet bröt loss.

Mitt andra barnbarn, född i april 2021 har jag aldrig fått krama om så det förlåter jag aldrig de ansvariga för detta.

Under den här turbulenta tiden fick jag en vänförfrågan av en okänd person som hade startat en grupp för oss som var emot vaccinpass och alla restriktioner och där startade min resa ner i kaninhålet. I början på december 2021 har jag även börjat posta mina åsikter på FB och från att ha varit strikt med att lägga till vänner som jag inte känner personligt har jag nu 1750 vänner över hela världen mot innan ca 300. Och vad gjorde jag utan alla dessa nyfunna vänner som pekar i alla olika riktningar så att pusslet kan läggas till en enhetlig bild.

Jag har också varit med på tre demonstrationer, den 22/1 mot vaccinpass, den 30/4 för vaccinskadade och senast där du talade för yttrandefrihet. Jag har nog fått en del att avstå sprutor eller att sluta att ta dem men jag är annars rätt ensam här uppe i Gällivare. Jag hoppas verkligen på en förändring och jag är positiv. Det är aldrig så mörkt som strax före gryningen och ljuset kom-

mer, det är min starka övertygelse.

Inger Nilsson-Välímáa

## Stensov fram till pandemin

Jag har stensov fram till pandemin. Jag fick ganska direkt en känsla av att det var något konstigt med allt. Sedan kom vaccinet, då hade jag haft covid och tänkte att de som haft det inte skulle ta sprutan. Så sades det till en början, sedan vände det och helt plötsligt skulle alla ta! Hysterin var ett faktum och jag såg min omgivning åka Sverige runt för att få en tid.

Jag själv började söka efter information och hittar ganska snart information om att vaccinet har fått ett godkännande enligt marknadsvillkor. Då frågade jag mina nära och kära om de har blivit informerade om det när de tog sprutan men nej, det hade de ju inte blivit. Började där och då söka info utanför mainstream media.

Mitt fullständiga uppvaknande skedde samma dag som vaccinpassen började gälla. Efter det har jag sökt information på alternativmedia och har nu koll på det mesta. Jag har fått liv i mina närmaste, föräldrar, pojkvän. De flesta andra har tagit två-tre injektioner och jag kan tänka mig om de drar igång covid igen med vaccinpass så vaknar de med. Sjukt jag vet, men jag går nästan och småhoppas på det för då kommer det bli ett mass-uppvaknade vi aldrig kommer att glömma!

Kramar, du är bäst

Sofia Emanuelsson

## Påtryckningar

Jag har sett en av dina senaste videos, och älskar ditt koncept

på förmedling av viktig information. Du får verkligen med alla pusselbitar i tur och ordning på lättbegripligt sätt.

Jag påbörjade min andliga resa för ungefär 8 år sedan när jag var runt 20 och har i efterhand sökt delar av mig själv under dessa år. Jag känner mycket igen mig i det du beskriver, när det kommer till rastlöshet i livet. Letar efter min "nisch" fortfarande. Min största transformation skedde i samband med att pandemin började och satte fart ordentligt då jag genast kände att något var väldigt fel.

Jag är i regel inte för vacciner om det nödvändigtvis inte är livsavgörande, utan jag är fullt medveten om kroppens funktionella förmåga att återställa sig själv med hjälp av rätt medel.

Men med alla dess påtryckningar, kändes det desto lustigare. Men, i huvudsak värst hur människor ställt sig emot varandra och bildat grupperingar på grund av detta. Så jag har tappat ännu mera förtroende för min omgivning än innan.

Jag har rannsakat väldigt mycket information under dessa år och har desto mera kommit i kontakt med människor som delar samma uppfattning, som bekräftelse på att något är riktigt skevt med allt detta.

När jag bekantade mig med agendan som ligger bakom allting reglerat av djupa staten (som jag inte alls kände till för 3 år sedan) så har ett ännu större motstånd exponerats från min sida. I nuläget ser jag bara på och känner mig maktlös, som en åskådare av en skamlig science fiction serie, som aldrig tar slut. Jag vet att det tar slut, men slutet strider långsamt.

Emma Nilsson

# Den andliga vägen

Jag har gått den andliga vägen redan från tidig ålder men började utforska den mer på egen hand från fjorton års ålder. Det har funnits ett väldigt litet intresse redan som liten av att stoppa i mig tabletter och har undvikit detta så gott det går. Förutom det vaccin jag fick som barn har jag tagit resevaccin som tjuvårning. Har inte tagit någon form av vaccin efter det. Slutade även ge mina djur vaccin eftersom jag anser det vara ett nervgift. Covid19 kom och jag reagerade starkt på hetsen över att vaccinera sig. Redan tidigt svarade jag ”över min döda kropp!” på frågan om jag tagit vaccinet. Både min bror och mamma är emot vaccinet och hela den här pandemigrejen. Mamma har varit snabb med att ta del av den ”nyaste” informationen och skickat den till både mig och min bror.

Det var i den här vevan som mina ögon öppnades mer och mer för varje dag. Jag valde att säga hejdå till vänner som var för vaccinet. När jag för första gången tog del av ett långt videoklipp om barntrafficking och vilka som låg bakom detta mådde jag illa. Det var riktigt tufft att smälta. Kungahusen? Obama? Alla dessa människor jag trodde var ”the good guys”. Det visade sig vara helt tvärtom. Word Economic Forum presenterades. Vad tusan är det? Jag började läsa på och fick även här ta del av den gräsliga världsplanen. Nyheter är något jag sedan många år tillbaka slutat kolla på men förstod i den här vevan hur lätt det är för media att manipulera befolkningen. Vaccinet är till för att avbefolka världen och detta för att makteliten ska kunna ha full kontroll. Saker och ting blev mer tydliga.

Jag började höra om matbrist redan vintern 2021. Förstod inte vad det betydde då men nu snart ett år senare förstår jag. Matpriserna höjs avskyvärt mycket. Jag började ”preppa” redan förra året med olika saker.

Det landade tidigt att jag började gå en helt annan väg än andra i

min omgivning men har ändå hela tiden känt mig jäkligt upplyft och stark i det! Jag känner stor tacksamhet och glädje över att jag valt att inkarnera i detta liv för att vara en del av ett kollektivt uppvaknande. SÅ kraftfullt!

Heja dig Aida!

Michaela Eriksson

## 9/11 till Federal Reserve

För mig började det med 9/11 för ca 10 år sen. Ju mer jag grävde desto mer osannolik kändes den officiella förklaringen. Efter det började jag upptäcka herrar som Rockefeller, Rothschild m fl. Insåg att Federal Reserve är en täckmantel för den djupa staten och även Rothschild. På senare år har jag upptäckt att familjen Wallenberg är nyckelspelare bland globalisterna. Ett litet utdrag om hur jag vaknade.

Daniel Olson

## Svininfluensan

Jag vaknade 2009 då svininfluensan hägrade, jag jobbade inom hemtjänsten och skulle bli tvingad ett vaccin som jag inte ville ha. Sköterskan skällde ut mig inför mina kollegor, men jag frågade henne då lugnt om hon då kan garantera att jag inte får någon biverkning som till exempel cancer om 10 år. Det kunde hon inte och sa aldrig något om vaccin till mig igen. Alla kollegor var hemma sjuka och hade svullna armar utom jag.

Tack för allt Aida.

Jennie Wihdahl

# Estonia

Mitt uppvaknande började ca 2017 då jag började researcha kring olika händelser som verkade shady. till exempel Estoniabåten som sjönk, Palmemordet, Kennedymordet, 9/11 WTC, Lisa Holm-mordet, Anna Lind-mordet, Marilyn Monroe osv. Jag ville helt enkelt komma fram till vad jag själv tror. Jag började se en struktur, tillvägagångssätt, olika underrättelsetjänster som alltid dök upp osv. Kom in på sajter med information om banksystemet, reptiler, tunnlar, Hollywierd, satanistiska strukturen, MK Ultra, mind control, eliten, NWO, satelliter, månen, vädermanipulationer, Covid etc. Allt rullade på.

När man väl börjar leta och ser hur allt hänger ihop och ser att det är ett totalt planerat, förljuget världsligt system, finns det ingen återvändo. En dag klickar det till och du är ÖVERTYGAD utan att vackla en sekund. Man ser mönster i mainstream media och hur man använder hot och rädslor som en ingång till nästan allt. Sedan kommer det spirituella, den satanistiska andliga världen och mycket annat. i dag kollar jag bara på alternativ-media.

Har i dag en podd samt blogg där jag berättar min sanning och beskriver hur den satanistiska ockulta delen är en stor del i hela den så kallade eliten med alla dess organisationer. Jag är i dagsläget anonym på dessa plattformar då jag måste skydda mig spirituellt.

Anonym

# TV-Propaganda

Mitt uppvaknande började med att jag tröttnade på den ensidiga tv-propagandan och den påtvingade TV-skatten. Jag kastade helt enkelt ut TVn. Detta var ca 8 år sedan.



Sedan när de i tidningarna började stämpla alternativmedia som rasistsajter så tackade jag för informationen och började använda dessa sidor. Det var början till att få en ny synvinkel på livet. Därefter gjorde jag samma sak på utländska sidor.

Det blir lite ungefär som när man reser. Jag liftade runt mycket när jag var yngre, och har hunnit med Sydamerika, Ryssland och hela Europa, Marocko och många andra ställen.

När man bara är hemma får man en ganska snäv synvinkel, sedan när man reser ut och träffar människor från livets alla lägen så breddas synen kraftigt.

Exakt den känslan är det med information från media.

Bredda och läs. uppvaknandet kommer automatiskt.

Dick Schweiger

## Vaccinhets

Insåg direkt i början att något inte stämde när de tvingar och hetsar människor med vaccinet. Då är det något annat de är ute efter när de tjarar så. Nej, jag tar aldrig den sprutan.

Litar inte på de som har startat detta.

Marie

## Dödsfall med Covid

Jag är ganska nylvaken sedan ca 1 år ungefär.

Min fru hade länge försökt förklara läget i världen för mig men jag ville inte lyssna. Så kollade jag statistiken på covid, man pratade om dödsfall MED covid.

Det var helt irrelevant tyckte jag. Varför pratar de om ”MED covid”? Det kunde ju vara hundratals olika dödsorsaker men inte AV covid. Det var bara ensidiga rapporter och skrämselfpro-

paganda. Var fanns oppositionen? Skulle bara ”sprutnazzarna” komma till tals i media?

Jag lyssnade på Mikael Yeldon och Robert Kennedy efter tips från min fru. Så hittade jag även svenska kritiska röster som ställde relevanta frågor som ingen utom en prisad journalist svarade på.

Då kan man undra hur fasen den journalisten kunde få ett pris.

Sen rullade det på, jag hittade mer och mer konstigheter och fick fler kloka oliktänkande människor att lyssna på och följa, dig till exempel.

Nu stort fan, av dig  
Alf Rydelen

## Kristen bakgrund

Mitt namn är Johannes Bosell. Jag är 36 år och från Dalarna. Mitt uppvaknande var ganska dramatiskt. Jag har en kristen bakgrund, så jag har liksom alltid haft det här med antikrist och den yttersta tiden i bakhuvudet. Sen har jag autism, vilket nog gör att jag inte påverkas av ”flockmentalitet” på samma sätt. Så jag kan lätt ta till mig nya sanningar.

Men för mig började det först med att jag såg dokumentären Zeitgeist, samt lite av David Icke. Men det som fick mig att riktigt vakna upp var när jag 2013 såg dokumentärserien ”The Arrivals” som är skapad av några muslimer. Där tar man upp allt angående globalisterna, Bilderberggruppen, Frimurarna, Påven, och det Brittiska kungahuset, samt hur allt hänger ihop, hur de styr media och hur vi dagligen utsätts för mind control. Det var absolut chockerande först men i och med min kristna bakgrund så har jag alltid insett att världen styrs av onda krafter på ett eller annat sätt. Så det gjorde nog att det inte blev jättedrama-

tiskt för mig. Men sen har man ju fortsatt sitt sanningsökande. Har gjort några försök att väcka min omgivning, men folk är bekväma i sina bubblor. Precis som Morpheus förklarar för Neo i Matrix.

Johannes Bosell

## Alternativmedia

Hej och stort tack för ditt arbete.

Jag blev medveten om omvärlden och om vad som utspelas där när jag kom i kontakt med, och fick upp ögonen för alternativa medier och då insåg att traditionell media inte informerar om verkligheten som den är. Jag insåg, svårt som det var, att media antingen inte är kompetent eller också är förd bakom ljuset. Möjligen finns ekonomiska fördelar för de som följer narrativet, åsiktskorridoren.

Givetvis blev ”pandemin” en boost.

Det har kostat på men är värt varje konfrontation med sovande som, än så länge, vägrar att se och höra.

Dan Österlund

## Pandemi & Mr Global

Jag kan inte riktigt peka ut när det hände men det var i samband med pandemin.

Jag tror att det började när jag blev tipsad om Reiner Fuellmich och fick en länk till en intervju med honom på Swebbtv. Det som fick mig att fundera var att han pratade om att det fanns en grupp han kallade för ”Mr Global” som hade försökt detta tidigare med svininfluensan och fågelinfluensan.

Tack för din kanal. Mycket bra och informativa videor. Det finns mycket att se på tuben och andra alternativmedier men det

är skönt att det du kör på svenska och jag gillar formatet på dina videor som känns informativa, lagom långa och på bra nivå.

Har haft lite samma känsla som du beskrev i en video nyligen att man känner sig rastlös, är detta verkligen hur livet skall fortgå? Man kan ju hålla på såhär till pensionen och det bara rullar på, men det känns inte så meningsfullt alla gånger. Funderar på att försöka be om att få gå ner lite i tid på jobbet och kanske engagera sig lite mer i communityn eller fila på några andra nyttiga kunskaper.

Tack återigen för det arbete du och många gör, hoppas att jag också skulle komma igång att kunna göra mer.

Gustav

## Hunger Games

Jag började vakna i 20 årsåldern, är 53 år i dag.

Gick till en homeopat och fick bort min kattallergi och insåg ganska snart vad vacciner gör med våra kroppar samt den industri det är med pengar bakom vacciner och mediciner, inte hälsa som är i fokus.

2019 var jag hos en supervaken vän på termografi och det var precis då eländet började med Corona. Vaccinerna och passen hade inte riktigt tagit fart då ännu men vi satt ner och pratade och han berättade om vilka som styr världen. Det sista han sa till mig innan jag åkte var ”titta på The Hunger games så kommer du att förstå hur världen är uppbyggd”. Han har varit vaken i över 20 år.

Jag satt i bilen hem och min hjärna gick på högvarv, kan det verkligen vara såhär? Ja han är ju rätt klok, varför skulle han ha fel? Jag tittade på filmerna efter ett tag och såg delningar från honom och började titta på alternativ media.

Sedan skulle alla spruta sig och få vaccinpass. Booom. Plötsligt var jag också supervaken! Jag och en vän ordnade bussresa till Manifestationen i Stockholm den 22 januari.

OMG vilken upplevelse!

Tack för allt du gör!

Monica

## Fadime

Mitt uppvaknande var med Fadime Sahindal som blev mördad 21/1 2002 och nu den lilla 9-åriga flickan som blev brutalt misshandlad och ligger i dag med hjärnskada. Det meningslösa våldet breder ut sig och bara ökar och ökar.

Med vänliga hälsningar

Susan Eirén

## Dåliga skådespelare

Jag hittade dig för flera månader sedan, eller rättare sagt, så snubblade jag, över ett av dina klipp på youtube. Jag har sedan dess kollat på allt du har publicerat. För mig har det varit en lisa för själen att se dina klipp, för jag är så ensam i min lilla umgängeskrets, om att ha sett igenom allt mygel i den här, som jag kallar den - plandemin.

Jag vaknade redan i början av pandemin, när jag såg att folk i Kina ramlade ihop på gatorna. Sådär ramlar bara dåliga skådespelare, så jag blev misstänksam. Jag hade turen att ha upplysta vänner på Facebook, som visste om World Economic Forum och skrev om Schwabs bok. En läkare och docent, Ralf ER Sundberg (frid över hans minne) upplyste många av sina vänner, att det här bara var en vanlig influensa. Den köpte jag rakt av. Självt har jag flera grundkurser i vårdkunskap, eftersom jag

läste till vårdbiträde och fotvårdsspecialist i min ungdom. Jag kan också tacka min intuition och mitt engagemang i hur ord används i vårt språk. Att vara språkpolis har aldrig hjälpt mig så mycket som under de här två åren. Att smittas har numera likställts med att bli dödssjuk och dö. Inget kan ju vara mer galet.

Jag kan inte säga att jag är helt, som det kallas vaken, men jag är på god väg. Mitt stora intresse är själva sjukdomen och hur den har, som jag nu förstår, spridits genom falska PCR-test. Jag har inte själv hunnit titta på allt omkring det, men det är väldigt intressant att flera läkare verkligen har slagit håll på virushypotesen. Det finns inga virus, menar de och jag tänker som du där, att man inte ska ta allt någon säger som sant. Men det är riktigt svårt att inte tro på det de lägger fram.

Eva-Lena Wallin

## 90-talskrisen

Jag började vakna för flera decennier sedan och det accelererade starkt efter den så kallade 90-talskrisen samt efter sänkningen av Estonia och behandlingen av den historien. Men ännu 2001 var jag inte helt vaken och trodde fortfarande inte att medierna kunde sprida lögnen på ett så fruktansvärt vidrigt sätt som de gör. Så jag trodde då nästan helt på 9/11-bluffen. Det skulle ta en hel bok att skriva allt, så denna superkorta text får räcka.

Ingemar

## Elfte september

Jag har alltid tyckt att jag har levt i en värld där jag inte riktigt passar in men den 11 september 2001 började jag förstå varför. Jag vägrade att tro att tornen föll på ett ”naturligt” sätt och speciellt att byggnad 7 rasade på samma sätt, i sitt eget avtryck. Det var för mig helt ofattbart att se människor omkring mig gå på lögnen som media tryckte upp i ansiktet på dem, människor som jag tidigare tyckt har varit relativt intelligenta såg plötsligt inte det jag såg. Det var en hemsk känsla av ensamhet.

Jag började gräva febrilt bland alla alternativa teorier och kom till slut fram till en professor som heter Dr. Judy Woods, hon var den enda som inte uttryckligen sa vad man skulle tycka utan bara ställde frågor gentemot den bevisning som fanns, underbar människa.

Sedan dök jag ner i varenda kaninhål jag kunde hitta, jag fick anta att allt jag trodde mig veta var en lögn, så från månlandningen, sumererna, annunaki och pyramiderna till Project Blue Beam, Operation Paperclip, Tesla och varför nazisterna var så intresserade av Antarktis..och, är jorden ihålig? Är månen en kontrollstation? Ja du fattar. ALLA kaninhål!

Sen började jag förstå det ekonomiska systemet, skuldmättnad, Wallenberg m.m.

Så, stort tack för allt du gör och tappa inte fart, vi är på väg mot en bättre framtid! Det är så skönt att se folk vakna, det har varit 21 ganska ensamma år i foliehattsbranschen!

Theresa Erling

## Andra vet bättre

Hej Aida och varmt tack för allt det du gör!

Med facit i hand så vet jag i dag att jag föddes in i en familj där jag försökte balansera hela familjen. Själv har jag utan att veta om det lidit av posttraumatisk stress sedan barnsben. Jag har haft låg självkänsla och dåligt självförtroende som jag dolde väl och var bra på att spela roller. Jag har knappt haft någon förmåga att fatta egna beslut så jag var van vid att ”andra vet bättre” vad som är bäst för mig. Noll förmåga att älska mig själv och än mindre andra. Jag tror att jag ville ha barn tidigt för då skulle åtminstone barnen älska mig. Det får man ju inte säga men nu gjorde jag det.

Har utvecklat problem med kropp och depression och även ångest (fast det förstod jag aldrig då) och så klart utmattning och hela den karusellen. Jag trodde på allvar att mitt liv var bra och det är så här livet är, det är ingen idé att göra något åt det. Högrepresterande som jag var märkte ingen hur jag mädde, det dolde jag bra och kämpade med att stötta elever och kollegor. Jag hade turen att ha en man som känner mig bättre än jag själv som har stöttat mig genom många tunga år som också har gett mig mycket kunskap att dela med andra.

På en mäsas för lärare träffade jag en kvinna som hade en stor skylt ”Behöver du en energiboost?” runt 2008-2010, jag minns inte exakt. Jag var livrädd för att gå till henne men längtan efter energi var större. Hon lade händerna på mina axlar och sa saker som hon omöjligt kunde veta om mig och tårarna bara rann. Efter det påbörjade jag mer intensivt att ta hjälp för att bli mig själv igen. Jag jobbade i flera år med att förstå att jag som kom från en uppväxt utan tro och en far som säger sig vara ateist, skulle vara healer med förmågan att läka människor bara genom att gå in i ett rum.

Jag gick alla möjliga kurser och blev Reikimaster, utbildade mig till också till Shaman enligt Villoldos lära och har ägnat år av att



studera mig själv och min kollegas galna vardagsmönster och programmeringar för att förstå bättre att det inte går att förstå allt.

Så när det var dags för Covid och pandemi så hade jag hört om The Great Reset och ”you will own nothing and you will be happy”. Jag hade inte satt mig in det så mycket men jag bara kände att, nej, jag ska inte ta något s.k vaccin. Då började jag också lyssna på andra och bilda mig min egen uppfattning. Jag hade för länge sedan slutat hänga med i mainstream media kanske mest för att jag kände att jag orkar inte med det. Jag har verkligen suttit fast i de flesta typer av konflikter inom mig själv och varit livrädd för att vara mig själv. Fattade ju inte förut att jag bara levde som det förväntades av mig och att just det var det som gjorde mig sjuk.

Så i dag jobbar jag tillsammans med Karin i vårt företag Karin och Johanna - var dig själv med att hjälpa människor ta hand om sina känslor och läka sina trauman efter att ha levt som de gjort så att de kan älska sig själva och andra och känna sig trygga i sig att våga stå för det som de tror på, sin egen sanning. Att de vågar ifrågasätta och tänka själva och göra val som är i linje med de själva. Att de förstår hur de själva skapar sitt liv och att allt de möter handlar om de själva och har väldigt lite med andra att göra. Så vi kan sluta ta saker personligt och sluta ta för givet att vi själva vet vad andra tycker, tänker och tror. Det är rätt onödigt att leva så men ack så svårt för många att bryta igenom.

Jag förstår också att jag varit totalt livrädd för att erkänna mörkret även om jag som ljusarbetare vet att det måste finnas. Det är nog en av anledningarna till att jag inte tidigare på allvar började sätta mig in i maktelitens fula spel. Jag har blivit förrädd och karaktärsmördad så många gånger att jag nog inte ville möta det igen.

Nu bidrar jag på mitt sätt att få människor att våga vakna och guida människor till sin egen sanning i den takt de är redo.

Jag tackar för den här möjligheten att kika tillbaka på hur jag vaknade så det blev ännu tydligare för mig själv.

Hoppas min historia bidrar för andra.

Heja dig!

Kram

Johanna Nilsson

*”There’s no freedom quite like the  
freedom of being constantly  
underestimated”*

— *Scott Lynch*

## Thrive

Mitt uppvaknande började år 2016, när jag såg dokumentären ”Thrive” på youtube efter att en familjevän visade den för mig. Det var verkligen helt sjukt och den världen som jag trodde existerade började försiktigt att förvridas till något helt annat. Och därifrån så har mitt uppvaknande bara byggts på med sanningar men även osanningar som jag har fått inse i efterhand. Det var sjukt svårt att navigera i allt och majoriteten av det som jag läst har varit så dystert. Jag tappade tron ett tag och såg ingen utväg. Men har lärt mig på vägen hur det ska hanteras, men jag kan ha svårigheter än i dag med hur surrealistisk denna värld är. Kan verkligen inte förstå, samtidigt som jag förstår såklart hur ofattbart det är att detta bara händer.

i dag är jag tacksam över att se och jag har hoppet på oss.

Tack för att du finns och delar viktig kunskap vidare!

Fanny Westrin

# Kommunfullmäktige

Hej kära Aida.

Mitt uppvaknande kom när jag blev invald i kommunfullmäktige i Hörby. Sakta men säkert såg jag hur makt korrumperar. Samtidigt jobbade jag som enhetschef för mottagning av ensamkommande i Höörs kommun. Det visade vansinnet med vår politik. Min enhet hade en budget på 60 miljoner i en liten skitkommun. Innan dess hade jag råkat skriva fel på Facebook på fyllan vilket resulterade i ett rejält drev i media. Och jag blev utkastad från mitt jobb. Jag råkade kalla en iransk tjej ”ayatolla”. Jag blev polisanmäld men slapp åtal. Så jag har varit med om en del och vaknar man inte upp då är det kört. Tack för allt du gör kära Aida.

Filip Persson

## Invandring till big money

Mitt uppvaknande skedde genom att jag råkade hitta alternativmedia på Youtube. Jag hängde upp mitt missnöje på den stora invandringen och ville veta mera. Men insåg snart att den verkliga orsaken till detta elände mynnade ut från den ondskan som kom från storfinansen. Globalisterna hade jag hört talas om tidigare, men jag hade ingen aning om vilka de var, eller vad de sysslade med. Men steg för steg vaknade jag upp. Mainstream media kan jag inte längre titta på utan att bli heligt förbannad.

Och så är det i nuvarande stund. Tyvärr är så gott som alla innevånare i min lilla hemstad i Dalarna fortfarande helt ovetande. Ingen känner till globalisterna, och ännu mindre deras destruktiva planer. Folket är fullkomligt aningslösa och tror gott om regeringen, de ser med förhoppning fram mot den 5e sprutan. Det går inte att öppna stängda dörrar. Jag har lärt mig ordet ”Kognitiv Dissonans” som förklarar varför detta är så svårt. Gråtattacker kommer över mig då och då. Det är alldeles för

sent att påtvinga dem sanningen. De är nog så gott som dödsdömda. Jag gör mer skada än nytta om jag försöker berätta sanningen för dem.

Faktum är att jag tror att största delen av Sveriges etablissemang är grundlurade av en viss kackerlacka i Davos. Klaus Schwab är en smutsig mästermanipulator och bedragare. Hans Agenda 2030 som han så stolt orerar om; dvs. den nystart med ett nytt paradiset till samhälle är ett enda stort fejk.

Nu tror jag inte att hela finanseliten är inblandade i galenskapen. Det finns nog inre motsättningar även där. Jag tror att många där ser Kackerlackan som den stygge gossen Ruda, en avart som sticker ut och förpestar deras trovärdighet och image. Om vi kan sticka in en kil där kanske det börjar hända saker.

Dessvärre tror jag inte att skurkarna gör det p.g.a. ett nödvändigt ont. De gör det av ren, barnlig okänslighet, för att det roar dem. De är så tillfredsställda med tillvaron att de har tråkigt. De måste som tonåringar skaffa sig ett spännande ”strategispel” för att visa sin makt. Men detta är bara en kvalificerad gissning från min sida.

Corona-pandemin fick mig att studera galenskapen intensivare än tidigare. Jag kan nu det mesta om hur globalisterna fungerar. Tror jag kan alla deras trick. Jag har hela mitt vuxna liv läst böcker om kommunikation, påverkan och manipulation och har snart läst alla böcker som skrivits i dessa ämnen. Även retorik. Precis som du Aida, praktiserar jag meditation (TM), sedan många år tillbaka. Det hjälper mig att behålla förståndet i en helt galen värld. Det hjälper mig också att hålla min sambo vid någorlunda gott mod. Hon lurades att ta 2 sprutor innan jag talade om sanningen för henne. Nu följer hon alternativmedia lika noga som jag.

I övrigt måste jag berömma dig Aida så mycket jag bara kan. Dina videor är helt outstanding. Brukar jämföra dig med en

annan mästertalare inom området, Katerina Janouch. Ni har faktiskt stora likheter. Men du är helt enkelt så mycket vassare, smartare och kunnigare. Ja, jag blir både tårögd och får ståpäls, över dina gripande tal. Sagt helt utan överdrift.

Tonny Nordin

## Hjärntvätt

Jag är pensionär sedan några år och har blivit väldigt intresserad av politik och samhällsfrågor nu på äldre dagar. Jag har i och för sig redan i min ungdom varit ganska ifrågasättande och inte gått i ledband (var nog jobbig enligt föräldrarna).

Jag har förstått och sett igenom politikerna och deras förbannade lögner länge. Har också väldigt svårt för det hycklande PK-folket, kändisarna m fl. PK-Sverige står i sin fulla blomning sedan länge, tyvärr. Jag har varit med om bättre och ärligare tider och är lite rädd och orolig för allt skit och inkompetens som råder överallt.

Jag började mitt fulla uppvaknande i samband med att covid kom. Kände på något sätt att det inte var riktigt, och började forska själv väldigt mycket, och har fått vetskap och blivit övertygad om att det är ett led i den agendan, New World Order, Great Reset och den jävla idioten Schwab och hans anhang.

Tyvärr så är min omgivning och familj helt hjärntvättade och tycker att jag är knäpp om jag försöker ta upp dessa frågor (min son är dock ganska vaken, tack och lov). Min bror och hans fru har trampat på min integritet, och avskyr mig för att jag inte köpte ”vaccingrejen”. Gamla mamma 87 år är dock lite mer förstående, trots att hon också är hjärntvättad av min bror och hans fru. Så kan det gå, på grund av äckliga oligarker och vidriga korrupta politiker som vill förstöra för oss vanliga hederliga medborgare.

Med vänliga och varma hälsningar från mig, en 66-årig fattigpensionär efter 45 arbetsår bl.a i vård och omsorg.

P.S

Aida, du är så himla bra och klok och smart. Du ger mig energi, och det känns lite bättre.

Kramar

Marie Call-Kårlin

## Motvallskärring

Jag har alltid i hela mitt liv varit mycket skeptisk och frågvis så jag har lärt mig mycket av det och mina föräldrar har aldrig tvingat på mig någon åsikt heller. Blir man tvingad till något så är det något fel har jag alltid tyckt. Min syster är dessvärre inte alls som jag. Jag fick min dotter tidigt 1975 och det första jag opponerade mig mot var just vaccinerna, en del av dem ville jag inte att hon skulle ta. Och till slut blev det som jag ville. Folk kallar mig för motvallskärring men jag har min egen åsikt, jag hatar orättvisor och är alltid villig att hjälpa andra. Jag har inte haft det så bra själv jämt men hjälpa kan jag alltid.

Med de senaste årens händelser har jag varit helt på det klara med att det ligger något annat bakom jag har googlat och tagit reda på saker själv, lyssnat på andra och så. Min dotter tycker likadant som jag så där har jag alltid någon att prata med. Resten av släkten har tagit avstånd från oss men jag orkar inte med att höra deras hjärntvättade smörja så det gör inget just nu. Jag har i alla fall fått ganska många att lyssna på mig och de är glada för att de har fått lite klarhet och kan förstå all propaganda och att det inte hjälper oss ett dugg.

Ja, det va min historia.

Carina Wågby

# Utmattningsdepression

När jag tittar tillbaka på mitt liv kan jag se att jag alltid har varit i något slags halvslummer. Upplevde mycket dejavu under min barndom och haft besök av entiteter. Deja vu-upplevelserna blev sopade under mattan av mina föräldrar och besöken blev till att jag bara hade drömt det hela, men hur kunde jag ha drömt när jag var klarvaken? Hur som helst, mina föräldrar lyssnade inte på mig vilket ledde till att jag slutade prata om det och dejavu blev mindre förekommande ju äldre jag blev. Jag har aldrig gillat nyheter. Bråkade till och med rejält med min pappa som gillade att titta på nyheter 5-6 gånger per dag! Skrek redan då att det enda de kan visa är skit och elände. Vem fan behöver det?

Under högstadiet gjorde jag ett specialarbete om pyramider och när jag läste om detta insåg jag snabbt att det inte stämde. Bara en sådan liten detalj som att det var flera miljoner slavar som byggde dessa och dog på vägen. Min fråga blev ”var är alla skeletten?” Verktygen? Dessa stenar som med dagens teknik inte kan lyfta ens en enda stenbumling, fraktades på träbåtar för att slavar sedan drog dessa till platsen.

Skämtar de eller? Den gick inte hem hos mig. Likadant med religion. Första frågan till läraren var ”varför krigar människor över detta när det i princip står samma sak men att det bara uttrycks på olika sätt eftersom böckerna kommer från olika delar av världen?” Läraren blev tyst.

Med andra ord har jag alltid haft känslan av att det inte var mycket som stämde i denna värld men eftersom mina föräldrar aldrig uppmuntrade mig till att gräva djupare, stannade allt där det var. Barndomen flöt på, hade en väldigt lugn och fridfull sådan.

För 22 år sedan gick min pappa bort. Detta blev den första hjärt och lungräddning på mig. Jag hamnade i en existentiell kris där jag ifrågasatte vad meningen med livet var. Det kan omöjligt

vara så att vi skapar oss en massa olika lärdomar för att vi sedan ska grävas ner i marken och all kunskap går förlorad? Jag började läsa böcker om den andliga aspekten av livet. Den första författaren var Louise Hay. Såren läkte och livet gick vidare.

För 6 år sedan gick jag in i väggen, utmattningsdepression. Då jag är ensamstående mamma hade jag ett stort ansvar med att få allting att gå runt ekonomiskt och i privatlivet. Tack och lov så var min mamma där och höll mig om ryggen och hjälpte till. Jag var dock envis så det var ytterst sällan jag bad om hjälp. Jag tänkte att denna situationen äger jag och ansvaret ligger på mig. Jag ska klara av hämtning, lämning på dagis, jobba åtta timmar, prestera stort på jobbet. Försäljningscoachen står flåsandes i nacken på mig så att jag ”gör rätt när jag säljer” medans det står 50 andra personer i kö. Jag blev mobbad av självaste chefen, blev vald till arbetsplatsens fackliga ombud då det inte bara var mitt problem det blev frågan om. Krismöte på jobbet, möte i Göteborg. Jag kom hem utmattad från jobbet. Min dotter vägrade klä av sig ytterkläder när vi kom hem, vägrade ta på sig ytterkläderna när vi skulle gå till dagis, det var konstanta bråk morgon och kväll tills min mamma mjukt lade fram att kanske är det så att min dotter vill ha min fulla uppmärksamhet och det får hon inte då jag är för stressad för att se detta. Jag slog bort det och sa att jag visar ju inte detta inför henne, varpå mamma svarade ”nej kanske inte men hon känner av energin.”

Det gick så långt på jobbet att jag planerade att om chefen tänker mobba ut mig från arbetsplatsen kommer jag att se till att hon går ut genom dörren tillsammans med mig. Efter många möten kom vi till jobbet och möttes av att chefen fick gå med omedelbar verkan. Jag öppnade dörren åt henne och önskade henne lycka till i framtiden. Jag kan skratta åt det i dag men den perioden var inte kul.

Pressen på jobbet var kvar och en dag började allt att snurra för mig, tårarna rann okontrollerat och det spände över bröstet.



Akuten nästa för att utesluta hjärtinfarkt och blev sjukskriven omedelbarts. Jag föll bokstavligt talat ner på knäna och grät och sa att jag ger upp den här kampen, skiter i jobb, pengar, status, allt. Jag orkar inte mer nu.

Jag vill bara hem. Hem. Lite visste jag då vad jag menade. NEJ, jag ville aldrig ta mitt liv. Jag älskade livet trots allt detta men jag var så vilsen. Detta blev så att säga en reboot på hela mig. Min hjärna var tom. Ingen information gick in. Promenaderna under sjukskrivningen började med att jag bara kunde ta mig några meter utanför dörren sen fick jag gå hem igen för jag blev för andfådd.

Jag insåg nu att jag var bitter på mitt jobb. Alla andra kunde gå vidare medan jag satt fast med skiten. Varför? Här kom den andliga aspekten in i mitt liv igen.

Tillbaka till arbetsplatsen efter ett år gjorde jag klart för min nya chef (som jag fick otroligt bra kontakt med) att mitt gamla jag har dött och kommer aldrig tillbaka. Jag kommer att jobba på mina egna villkor och i mitt egna tempo oavsett kön. Jag påminde henne om att hon har större nytta av mig som anställd om jag är på plats än att jag blir sjukskriven igen. Hon fattade helt och hållet. Jag var fortfarande arg på att jag inte kunde ta mig därifrån och var bitter.

En kollega tjatade och bad mig läsa ”Munken som sålde sin ferriari” mitt liv vände i 180 efter den boken. Då jag jobbade med siffror reagerade jag inte så mycket på det i början men började se typ 1111, 222, 444, 888, det blev så pass mycket att jag inte kunde slå bort det. Dessa siffror bokstavligt slog mig i ansiktet. Jag började googla vad dessa betyder och vad de vill säga. I början fick jag 1111 väldigt ofta och det betyder bl.a ny början. Jag insåg att för mig så var det mina guider som försökte nå fram och de ville göra mig uppmärksam på mitt tankemönster men just det här med ny början fick mig att se positivt på livet igen.

Så kom plandemin, vilket för mig var de två bästa åren på länge. Jag insåg snabbt att narrativet de körde med var så skruvat och fel. Jag och min mamma fattade detta medan min syster och hennes familj höll sig på avstånd för de ville inte "smitta" mamma medan mamma grät och sa att det är nu hon lever, det är nu hon vill se sina barnbarn. Trauma för henne rakt av. Jag började gräva i fakta till höger och vänster.

Snabbt hittade jag fakta om innehållet i sprutan, 5G, Covid-19 var patenterat. Hur kunde man patentera ett virus och framför allt datumet detta var gjort på. Jag vägrade allt, vägrade stå på utplacerade linjer, vägrade hålla avstånd, struntade i antalet personer i butiken, gick förbi kön rätt in. Du skulle se folks blickar, vägrade munskydd, handsprit, allt.

Här började min resa på riktigt.

Jag insåg att hela vår historia är en lögn, vad skolsystemet har för agend, vad de vill uppnå med 5G, vad mRNA gör med kroppen, men jag letade också efter lösningar.

Det som fick mig att hålla i en kräkpåse var när jag såg en film om child trafficking och vilka som var inblandade. Allt det här handlar om child trafficking.

Jag kunde inte sluta gråta. Min dotter frågade vad som hade hänt. Jag svarade "hur kan jag förklara för dig något som är så ondskefullt på ett mjukt sätt?"

Jag sa till henne att jag kommer att berätta för henne väldigt sakt och i små portioner. Vilket jag har gjort. Hon hanterar det väldigt bra.

Däremot bråkade jag med familjen för även om mamma var vaken och förstår till viss del vad som var på gång så var andra delen av familjen fullständigt stängda. De ville inte höra eller veta. Det tog ett tag och insåg som du, att det sliter på mig att försöka få någon

att se det de inte vill se. Jag slutade dela information. Jag gick ut ur rummet när de slog på nyheterna, gick från bordet när de började diskutera politik, religion osv. Klarade inte av att höra

skiten. Det var som att se samma programmering gå igång om och om igen.

Under två kände jag mig så ensam och utstött, fick då stämpeln av syrran själv som konspirationsteoretiker, jag kallade henne för ett får. i dag är relationen bättre men är fortfarande på skakig grund. Familjen får säga sin mening om saker och ting men när jag öppnar munnen blir jag tystad.

Senaste händelsen var när syrrans äldsta dotter frågar mig vad jag tycker om drottningens död och jag bara svarar, SKÅL! (hon fattade, den tjejen är vaken). Övriga sa att så säger man inte om de döda, det är respektlöst. Mitt svar blev att jag har noll respekt för en barnamördande kvinna och den tonen, respektlösheten och nedtystandet är det slut på här och nu. Jag har respekterat era åsikter men ni har inte en tanke på att visa respekt för min åsikt och faktum det att jag till och med kanske vet mer än ni om saken. Jag ser en liten vändning i familjen nu.

Mitt nya projekt är att gräva i bankvärlden och varför vi inte har några lån men bankerna får oss att tro att vi har det. Detta sidospår kom jag in på när jag läste redovisningsekonomi och insåg att allt handlar om bokföring. Siffror ljuger inte och om det finns en debetsida måste det även finnas en kreditsida. När har ett skuldebrev ett värde? Och framför allt VEM ger den ett värde? Jag har nu utsatt mig för att hålla inne med betalningar på vissa lån tills jag får tillgång till vissa dokument genom att använda mig av lagen om GDPR samt att jag vill se originaldokumentet, jag skrev inte på kopior. Vi får väl se vad som händer här.

Jag är nu på väg hem. Hemmet är sanningen om vem jag är. För min del är jag helt säker på att det är av största vikt att veta både den praktiska delen här och hur det hänger ihop med det andliga.

Inget är som vi tror att det är.

Hoppas denna historia kan hjälpa någon att se att de inte är ensamma så som media försöker få det till att låta. Det kan göra väldigt ont i själen till en början men det lättar. Jag lovar, det är inget farligt, snarare upplyftande att börja veta sanningen. Konspiration är avsaknaden av information, det gör det till en konspiration.

Med vänliga hälsningar  
Monika Bardoczi

## Följ Pengarna

”Följ pengarna” brukar fungera när man undrar vem och vad man kan lita på.

Jag förstod att något var väldigt fel när läkare runtom i världen (däribland Dr Zelenko) meddelade att det gick utmärkt att bota Covid med tidig behandling och myndigheterna då förbjöd läkare att skriva ut dessa preparat. Behandlingen bestod av vitamin D3 och C, zink samt hydroxiklorokin och ivermektin. Strax därpå lanserades de otestade injektionerna och påstods vara säkra och effektiva. Det lät ju också konstigt att de kunde veta det när injektionerna var helt ny teknik och inte har genomgått långvariga tester, faktiskt nästan inga tester alls och de som gjorts visade inga bra resultat. Relativt snart framgick det att det var smartast att avstå men media pumpade oupphörligt ut motsatsen och ingen kritik tilläts.

I allt detta lärde jag mig hur en väldigt liten del av befolkningen äger och styr nästan allt. Både media, medicinföretag, matproducenter och personer i ledande ställningar. Senare framkommer det att PCR-testerna inte fungerar för att konstatera smitta. Ändå fortsätter myndigheterna med dessa. Deras sätt att räkna de som tagit injektionerna (två st doser plus två veckor efter) och de som inte tagit alls (alla andra, de som tagit noll och en eller två men inom två veckor) är ju bara jättekonstigt och får

ju vem som helst att förstå att det är lurendrejeri för att få den statistik man vill ha. Än i dag görs reklam för att ta fler injektioner trots otroligt mycket larmrapporter om svåra biverkningar och dödsfall.

Nu står vi inför hotet att göras till slavar genom ekonomiska sociala kreditsystem, liknande det som finns i Kina. De kommer servera det som en räddande lösning för vår ekonomi och klimatet. Men det är en utstuderad fälla.

Anna Mila

## Resan

Min resa började för ca 25 år sedan. Jag är en 75 år gammal dam och allt började med att jag lyssnade på en kvinnlig miljöpartist som i Almedalen berättade om Chemtrails. Nyfiken som man är började jag söka information och tittade upp på vår himmel! Där fanns bevisen, men de flesta förnekade det. Efter häftig bilolycka 1995 kom jag i kontakt med arbetskamrat som fick mig intresserad av Martinus Kosmologi, jag såg en DVD ihop med dottern som var 14 år. Då började den resan för oss bägge. Det rullade på med studiecirkel, föredrag, berättelser o.s.v. Många böcker lånades, vi hamnade på Zacharias Zitchins böcker om Annunaki. Jag blev med smartphone och hittade åsikter och perspektiv av olika slag. 2014 såg jag ”Thrive 1” där hittade jag bl.a David Icke, som jag har följt under åren. Vi har vår kropp som ett fordon i olika liv, den byts ut för nya insikter och lärdomar. Sedan hamnade vi i detta kaos som vi lever i nu. Hur många gånger har jag inte stått på köksgolvet och suckat ”Vad gör jag på denna planet? Detta kan inte vara sant, så här kan man väl inte göra?” Men ack vad man bedrog sig! Deborah Tavares dök upp i flödet på 90-talet hon har satsat sitt liv på att informera oss om vad som händer i världen med bland annat ”Silent Weapons for Quiet Wars”, en stor eldsjäl. Det gäller att vara nyfiken med stort perspektiv och vara redo för nytt tänkande och inte

tro att man ”vet”. Var och en får göra sin resa man kan inte bli ovän med släkt och goda vänner, man får söka och öka sitt ljus!  
Eva Ivarsson

## Symbolism

En person jag precis hade träffat år 2013 frågade varför jag hade en t-shirt med en triangel på. Det slutade med att hon visade massa symboler i musikvideos, det var märkligt. Sen berättade hon att just symbolen likt ett öga fanns överallt omkring mig, i reklamer, på skyltar och allt. Hon sa något om att Illuminati styr världen. Jag tyckte att det var isande obehagligt för ända sedan jag var liten har jag aldrig följt normen och med detta var det en liten bekräftelse. Världen har alltid vart lite konstig enligt mig, så inrutat och bestämt. Jag letade information i ett halvår om den här så kallade gruppen, grävde och grävde till slut kände jag inte igen den här världen alls och slutade tvärt. Jag orkade inte se allt.

Jag återgick till 3D fram till ca två år sedan när jag började på ett nytt jobb och hamnade med en kollega som babblade konstant om The Great Treset, adrenochrome, kidnappningar, aliens, pvc test som hade micro sändningar i sig, Bill Gates. Allt! You fucking name it. Det var som en käftsmäll att komma tillbaka där jag slutade. Inte så liten heller. Samtidigt höll jag på med meditation och mitt egna uppvaknande för att kunna hela mig, utforskade mycket av mitt inre med hjälp av chakran osv.

En av mina bästa vänner gick bort för 1 1/5 år sedan och då vaknade jag helt. Vi pratade mycket om hur infiltrerat Kina är i allt, bland annat. Efter hans självmord undrade jag om han fick reda på något han inte kunde hantera. Det här kom som en smäll från alla håll och jag gick in i väggen. Jag var klarvaken, och grävde efter informationen som kanske fick honom att ta sitt liv. Det hände så abrupt bara, han var glad. Vad jag kom över sen behöver jag inte berätta. Det var hemska saker! Jag tror att

jag tappade det lite, avskärmade mig fullständigt i månader och förstod inte vilken sida jag skulle stå på. Vad är verkligt? Vad är mitt liv uppbyggt på? Varför är folk så blinda? Jag måste hjälpa dem. Du vet, hjärnan höll på att koka över men det lade sig till slut.

Det var en sjuk resa. Jag har aldrig tyckt så mycket om mig själv som jag gör nu, jag försöker varje dag att dela den kärleken till andra - kärleken till sig själv.

Johan Palander

## Käftsmäll

Jag vaknade upp som med en käftsmäll i september 2020. Jag hade köpt hela storyn och var riktigt rädd när viruset påstods härja runt. Jag tyckte även att det var mycket märkligt att människor inte var mer rädda, vilket jag tyckte att de borde vara. (Jag märkte att folk blev mer rädda, när media talade om att det var dags att vara rädd). Hur som helst jag sökte information och alternativ för behandling för glatta livet, det är något jag alltid gör för att förekomma problem.

Jag hittade snart flera protokoll och frågetecken kring sjukdomen. Skaffade naturligtvis ett par protokoll till att börja med, C- och D-vitamin och kolloidalt silver (men jag var inte helt vaken). Jag hade sedan länge följt Annica Dahlqvist (LCHF-doktorn) och via hennes blogg hittade jag Lars Bern och började följa honom.

Samtidigt kändes det mycket märkligt att allt verkar utspela sig likadant över hela världen och det gick oerhört snabbt, det började med platta ut kurvan och den köpte jag till en början. Allt kändes konstigt och hela mitt väsen skrek att någonting inte stämde. Man hade terror-TV med dödstal varje dag, vilket jag opponerade mig starkt emot, då man inte jämförde med några

siffror alls. Droppen var när Bill Gates sitter och säger att alla levande människor på planeten måste vaccinera sig, det var bara så otroligt märkligt.

Sedan hittade jag en massa teorier om biovapen och s.k konspirationsteorier och tänkte att de är ju helt skvätt galna, tills jag läste om Agenda 21 vars delmål är agenda 2030. Och en kväll i september, när jag läst om agendan så var det bara för mycket, och jag tänkte att det är bara bullshit, så googlade jag vidare och hamnade på regeringskansliets sida. Det var en chockvåg i kroppen, nu trillade delar av polletten ned, där låg agendan, som ingen knappt känner till och är det enda riksdagen jobbar efter. Den ser ju tjugig och ofarlig ut, men nu visste jag redan för mycket, så det var bokstavligen som att öppna ögonen och från ingenstans klarnade allt. Det var som att sätta på en kran med rinnande vatten (upplysning som flödar) och alla pusselbitar kommer på plats och allt blir logiskt.

Efter det har processen varit som att bli manglad och just nu känner jag ett lugn i att jag redan innan en nyhet kommer att veta vad som skall hända och blir inte förvånad över teatern som pågår i mainstream media, men det är jobbigt att jag är ensam i familjen om att vara vaken.

Jag förstod hösten 2020 att det här är ett världskrig. Givetvis en tung process att hantera och här kommer då nästa kapitel in: spirituellt utveckling.

Nina Thulin

## Yttersta beviset

Jag vaknade 2020 fullt ut. Det var en smygstart med Palmemor-det, Livsmedelsverket (lchf, diabetes), Fluor, Forskningsfusk (kolesterolbluff) och justeringar av referensramar för att kunna sätta in förebyggande medicin. Jag fick funderingar kring vanliga vacciner efter Svininfluensan, 9-11 och så vidare.



Okt/Nov 2020 sov jag inte bra på 3 veckor när jag insåg att C19 var en plandemi, jag bytte sida och började grotta i varför. Fascismen kring sprutorna blev det yttersta beviset. Jag har tappat vänner och fått nya, blivit utfrysad från familjehögtider också. Jag ifrågasätter allt och känner stor samhörighet med universum och utvalda.

Jenny

## Pandemitjät

Jag vaknade när den så kallade pandemin började. Jag insåg direkt att det inte stämde när de tvingar och hetsar människor med vaccinet då är det något något annat de är ute efter när de tjarar så mycket. Aldrig att jag tar den sprutan. Jag litar inte på dem som har skapat detta vaccinet

Marie

## Sveriges historia

Jag började läsa och studera för ca 10 år sedan kring agenda 21, Sveriges historia, om politiker, deras bakgrunder, 9/11, chemtrails & lite smått och gott. Men 2020 var det största uppvaknandet i mitt liv. Det var så stort, djupt och så mycket information att ta in. Jag har aldrig läst och studerat så mycket om Sverige och världen som under de här två senaste åren. Det har stärkt mig otroligt i min ståndpunkt och styrka, mitt tålamod, mitt medvetande och mod, att jag vågar stå upp för mig och sanning. Människor har tagit avstånd från mig men på något märkligt vis har det bara stärkt mig.

Linda Vikman

# Inga alternativ

Först och främst stort tack för allt arbete du gör. Du är fantastisk och förklarar allt så himla bra.

2015 fick jag besked om att jag hade bröstcancer. Jag blev så klart förtvivlad, men också förvånad över hur läkaren gav beskedet till mig, jag skulle bli rädd. Och visst, cancer är ett laddat ord. Men detta skulle kunnat framföras på ett mycket bättre sätt. Läkaren hade redan planerat allt och bokat in mig på operation veckan därpå och efter det skulle vi diskutera fortsatt behandling. När operationen var över meddelade läkaren mig att jag skulle strålas 15 ggr under 3 veckor. Det var inte ett ord om att jag hade några alternativ, om det fanns andra alternativa behandlingar, nej då. Så jag bara gjorde som hon sa eftersom jag inte visste bättre just då.

Min sambo följde med mig varje morgon till Lunds lasarett för min strålning. Jag kan säga att det var något i mig som hände då. Det var många tankar om framtiden, jag hade mardrömmar om att inte bli frisk, mina barn, ja allt det som är viktigt i livet. Jag läste böcker om positivt tänkande, affirmerade mig frisk, gjorde visionboards hur jag ville att min framtid skulle se ut m.m.

Som tur var behövde jag inte ta några cellgifter, vilket jag var otroligt tacksam för. Hade jag vetat vad jag vet i dag hade jag tackat nej även till strålningen. Jag är övertygad om att många dör av behandlingen, inte av cancer. Det var inte heller ett knyst om att man skulle tänka på att ändra kosten, att till exempel undvika socker, vetemjöl osv. Nej då, det serverades kakor och kex på avdelningen. Socker göder ju cancercellerna. Helt sjukt.

Jag såg senare ett inlägg på Facebook som handlade om ”The truth about cancer”. Det var en filmserie man kunde anmäla sig till. Så jag såg dessa och blev helt stum av allt vi har blivit lurade

om vård och läkemedelsbranschen. Otroligt bra filmer med massor av nyttig information. Tänk om dessa hade visats i skolorna och använts vid läkare- och sjuksköterskeutbildningar. Jag delade vissa saker på FB, men dessa togs bort. Censur även då.

Men det stora uppvaknandet var ju när den sk Covidpandemin kom. Jag insåg ganska tidigt att detta inte var något att lita på. Dessutom hade jag för ett antal år sedan slutat titta på nyheterna på TV. Men när jag började följa detta spektakel såg jag ju tydligt hur alla länder sa precis samma sak, med skrämselpropaganda som nr 1.

Jag hade nog inte upptäckt teatern så tidigt om jag inte hade varit sjuk tidigare. Jag var redan skeptisk mot läkemedelsbranschen och vården och har varit nyfiken av mig. Vissa av mina vänner tror ju fortfarande på allt som media säger och tagit 3-4 doser. Jag förstår inte hur tydligt det ska behöva bli för att folk ska förstå.

Så nu ska jag skicka en av dina Youtube filmer till dessa kompisar och hoppas på att de tittar och börjar förstå vad som händer i världen och inte bara skyller allt på Putin och Trump. Spännande att se hur reaktionen blir.

Spännande tider!

Tack igen och heja dig,

Annette i Helsingborg

## Barnvaccin

Jag vaknade 1998. För mig började det med barnvaccin och vad de innehåller, en väninna fick mig att börja ta reda på mer i ämnet.

När min dotter föddes 2006 fick jag med maken i mina tankar och dottern är inte vaccinerad alls. Jag ser på allting med vidöppna ögon och ”skärskådar” det mesta. Jag läser och tittar med ”andra” ögon än när jag var ung. (Jag är 53).

Victoria Drotz

## Fuskrapporter om kosten

Först vill jag tacka tusen gånger om för ditt gedigna och enträgna arbete! All heder åt dig!

Mitt långsamma uppvaknande startade för ca 10 år sedan. Då handlade det om kostens betydelse för människors hälsa, fuskrapporter om fettets farlighet, kemikaliers påverkan osv. Denna insikt kontra hur reklamen styr människors liv gav mig tuppjuck! Alternativ medicin som inte får uppmärksamhet var en annan del som fick mig att storkna!

Sen kom den berömda pandemin. Det var den som fick mig att vakna ännu mer. Det är nästan för mycket att ta in! Det är nästan som att man tror att man håller på att bli galen!

Men, jag har förstått att allt detta måste hända för att fler ska vakna! Jag förstår också att den ljusa sidan har koll så att inte Gaia kantrar totalt. Jag är inte där ännu att jag förstår precis allt men jag låter alla dörrar vara öppna. Jag försöker hjälpa till med att hålla ljuset högt!

Det som är det svåraste i allt detta är att ingen annan i min närmsta krets vet det jag vet!, möjligen en enda. Ibland vill man bara prata med någon om det fantastiska vi är på väg mot men

sen kommer man på att ingen vet vad jag pratar om.  
Ja, ungefär så gick det till och på den vägen är det!  
Mona Karlsson

## Alltid litat på våra myndigheter

Jag är 72 år och har alltid litat på våra myndigheter. Har väl senaste åren haft åsikter om massinvandringen.

Man måste ta hand om människor, ställa krav mm. Jag och min man vaknade riktigt ordentligt i samband med Coronahysterin. Vi saknade logiken. Vi vägrade injicera oss. Alla våra vänner gjorde det. Vi har under dessa år läst massor och följt olika kanaler. Vi har slutat att titta på mainstream media och upptäckt att det är mycket värre än vi trodde från början. Vi gör detta för våra barn och barnbarn.

Ann Wilén

## Uppvaknandet

Det började helt enkelt med att en grupp som hette Uppvaknandet på Facebook. Jag blev nyfiken och gick med i den. Jag började läsa och utforska allt eftersom. Det kändes helt naturligt och jag blev aldrig rädd. Jag var liksom redo att vakna.

Ingela Thuresson

## Den förbjudna tanken

Jag heter Agneta Månlid och är 75 år gammal. Åldern spelar egentligen ingen roll men bara för att visa att det händer vem som helst.

När hysterin och skräcken för den fruktansvärda, skitfarliga sjukdomen pågått ett tag så lugnade jag ner mig. Jag slutade

använda plasthandskar, handsprit, munskydd och visir. Ja, så illa var det! Vi gamla var särskilt illa ute ju, om någon andades på oss skulle vi dö en fruktansvärd död sades det.

Sakta började jag lägga märke till att alla media skrev och pratade bara om en sak och en sida av saken. Normalt kommer alla möjliga både bra och annorlunda och tokiga sidor fram. Men nu fanns bara en sida.

Vi har ju lärt oss att vi har skolplikt för att alla ska kunna läsa, skriva och räkna för att vi ska kunna ta till oss kunskap och information för att kunna bilda oss en egen åsikt, en egen sanning. Det är grunden för en demokrati. Men nu fanns bara EN åsikt! Jag blev frustrerad, orolig och fick den förbjudna tanken; är media censurerad? Och om media var censurerad, vilka visste om det? Visste myndigheter, politiker om det, var det medvetet eller vad vi de lurade, aningslösa?

Jag vågade inte prata med någon om det, till slut mätte jag så dåligt att jag måste prata med någon, men kanske var jag ensam om att märka det här? Jag kom ihåg en bekant som ibland skickade lite mystiska saker på FB och kl 11 en kväll kunde jag inte hålla mig längre, jag höll på att gå sönder! Linda svarade trots att hon just lagt sig och vi pratade i flera timmar.

Jag var inte ensam, det fanns andra! Jag fick några länkar att börja med. Till min fasa var det till högermedia! Nazister, fascister, sådana sidor som jag aldrig skulle gå in på. Men min nöd var stor och jag svalde rädslan.

Och där fanns massor av konstiga idéer. Det har tagit tid att släppa den onödiga rädslan och det har tagit tid att till slut tro på det de skrev, det måste processas. Globalist-agenda, World Economic Forum, de snälla som distribuerar gratis vaccin i U-länder gjorde det med onda avsikter, den djupa staten och så vidare.

Nu har jag själv fått sådana samtal från några få och har kunnat hjälpa dem vidare. Tyvärr är de alldeles för få och jag har som så många andra förlorat vänner och mina syskon för att jag är ju

galen, knäpp och korkad.

Tack Aida för att du gör det här, det är alldeles nödvändigt att börja på den nivå folk står på för jag vet ju själv hur svårt det har varit att tro på hur det egentligen ligger till, det har tagit ca 1 1/2 år och jag är inte färdig än.

Agneta Månlid

## Historiens mest spännande tid

För mig började det som ett stort intresse för det övernaturliga, till exempel djurkommunikation, healing, tidigare liv, seanser m.m. Mitt främsta mål är att må så bra som möjligt och jag tror att det är bra att klara det utan sjukvård och mediciner om man inte måste ha det. Jag tror på kroppens självläkande förmåga, vitaminer och mineraler. Det stora uppvaknandet kom 2020 under Corona, då världen blev ännu mer galen. För mig var det självklart att tacka nej till Coronavaccinet och råda mina närmaste att göra likadant. I två år har jag gjort efterforskningar på Youtube och lärt mig mycket om vad som pågår. Helt plötsligt kan jag se igenom vad som är sant och inte, sanningen är mycket viktig för mig. Nu är jag 66 år, mår jättebra och är så tacksam att få vara med i den mest spännande tiden i världshistorien. Tack Aida för ditt viktiga arbete och för att du aldrig ger upp.

Kristina Olsson

## Contactee

Du kommer förmodligen inte tro på det, men detta är min story. Min mor när hon levde sa att jag var intresserad av Gud ända sedan jag kunde tala. Vid 16 års ålder blev jag kristen och det var en andlig upplevelse. I bibeln står det hela tiden om att Gud sade det ena och Gud sade det andra men ingen sade något om

att Gud talade till de kristna i kyrkan. Jag fann det märkligt och lite skadat så då bestämde jag mig för att jag ville höra Guds röst själv vilket jag bad om hela tiden.

(Det jag berättar nu är förkortat till oigenkännlighet för du bad om en kort version.) Plötsligt kom det bilder så starka att jag till slut var tvungen att berätta om dem för de nära. Jag fattade ingenting om bilderna men de förändrade personers liv. När jag bemästrade förståelsen och var de hörde hemma upphörde dem. Istället kom det ord och namn. Som till exempel att jag aldrig har hört talas om dig men Aida Reva poppade upp i huvudet och gick i manisk repeat och några minuter senare stöter vi ihop, börjar samtala och du presenterar dig som Aida Reva. Helt meningslös kunskap eller förutsägelser. Orden jag fick var lösningar på problem eller själva problemet. Under en kort tid gick jag på något som kallades levande stenar” under 10 veckor. Vi bad för andra och man rabblar massa religiöst skit som är så patetiskt att man skäms. Vid ett sådant tillfälle klipptes hela mitt inre bort och det blev helt tyst inuti. En röst sa ”vet du vad du ber om egentligen?” Jag erkände direkt att jag har inte en jävla aning. Rösten sa ”lyssna på mig istället”. Jag slutade be och lyssnade och en ny växel lades in. Väl bemästrat fick jag syner, sanndrömmar, profetior, jag kände vad andra kände och upplevde. Det stämde ALLTID. Jag bad också för sjuka där benbrott läkt, svår diskbråck helats osv. Jag lärde mig att intentionen är det som avgör om något kommer att hända och påverka.

Mina tankar är starka och jag kan göra folk sjuka om jag vill. Jag har testat. Mitt riktade hat har krossat min repiga bilruta (ett sammanträffande) men när samma hat krossade en ful glasmugg i köket gick det upp ett ljus. Vi ansvarar för våra handlingar, våra ord och våra tankar, de påverkar mer än vi tror. Intention.

Hela mitt liv har jag fått det jag vill ha, det bara landar i mitt knä eller blir som jag vill. Jag insåg senare att jag vill inte ha hjälp, utan bli vuxen så jag stängde av allt. Kristendomen lämnade jag



som 26-åring, den gick inte ihop och jag var arg och lurad, jag fann mer sanning och äkta människor utanför kyrkan. Livet jag levt var dock sant.

Som 17-åring lånade en nära vän min nyckelknippa till min lägenhet (jag flyttade hemifrån då) den var hyrd i andra hand och möblerad. Han skulle kopiera ett kassetband i dubbelkassetbandsspelaren som fanns i lägenheten. Oturligt nog slarvade han bort nyckelknippan efteråt som innehöll 5 nycklar, en nagelsax och en nyckelring i plast med ett kristustecken på. Den nyckelknippan materialiserades i min knutna hand 7 km därifrån, tre timmar senare. Det var en game changer som fick mig att börja tänka på ett helt nytt sätt. Jag studerade fysik ner i kvantnivå. Dock fattade jag aldrig vitsen med det, det fanns inget budskap i den händelsen. Inte då.

Tre veckor senare hade jag besök av tre väsen i min lägenhet. Så fort jag öppnade dörren efter jobbet visste jag att något fanns i lägenheten, hela atmosfären var annorlunda, energetisk. Min hunger försvann, jag blev nästan viktlös och jag gick in i vardagsrummet där tre entiteter stod i en triangel. Det var som om de suddade ut sina drag så att jag inte kunde se hur de såg ut, lite som dimma. Är det här Gud? Nä, det är tre stycken.. änglar? De sade ingenting, jag satte mig i fåtöljen i mitten och jag kan omöjligt säga hur lång tid som förflöt men min gissning är 20 minuter. Jag bara satt där, förundrad i denna närvaron som inte passade in någonstans i alla beskrivningar som jag någonsin hört och läst. Därefter var mina hjärtetsår läkta, inga minnen försvann men de gjorde heller längre ont och jag fattade då hur det fungerade med inre läkande.

I början på 2000-talet kom frugans syster hem från England med hennes pojkvän Sanjay och de bodde hos oss. Han läste i en bok som han smög med och gömde undan hela tiden. Det visade sig vara David Ickes bok ”The truth will set you free”. Jag köpte den på svenska och läste den. Davids sammansättning

och dokumentation om hur medlemmar ur samma familjer återkom överallt, väckte mig, och jag kunde plötsligt se sammanhang ur ett större perspektiv. Jag kunde se hur händelser inte var separerade utan hängde ihop. Under samma period utbildade sig frugan. Av professor Gunnar Falkemark fick endast hon ett häfte ingen någon annan. Det var en sammanfattning av ett Bilderbergmöte han varit med på på 80-talet. Herr Falkemark uppmanade min fru att söka sig till hans område för de behövde en som henne. (Frugan är smart så in i helvete.) Hur som helst så fick jag läsa den och där planerade de för ett 20/80-samhälle, inte 40/60 samhälle, alltså ett samhälle där 20% ägde allt och 80% ingenting. De 80% skulle uthärda sin situation genom fördumnings-TV och tittytainment (bröstunderhållning) som det kallades, fri telefoni osv. Beskrivningen från det mötet hade redan besannats i verkligheten och med Mr Icke och Falkemark kom mitt uppvaknande på nästa område.

Under denna tid sökte jag förståelse angående livet efter detta. Jag har grävt i många konspirationer och kommit fram till att många är upphaussade just som en avledning. Konspirationer är som att lösa sudoku. Jag har grävt i så många områden att det är löjligt och just det där med att genast stöta på eller få information av de enligt mig främsta, har som sagt varit magiskt. Jag är dessutom målare, jobbar hemma hos folk ur alla kategorier och yrken vilket gör att man får personliga samtal med avslöjanden ur deras verklighet. Jag har jobbat hemma hos direktörer, professorer, säkerhetschefer, politiker, poliser och vidare till samhällets utstötta. 5 år i Norge lärde mig hur människor fungerar, det kostade mig 1.5 miljon. Så via arbetet har jag fått många insikter och sett och hört hur oskyldiga drabbas och att systemet är trasigt.

De bästa pusselbitarna i att förstå världen och skeenden har oftast inte varit ämnen någon pratat om utan något som ligger som en passus, likt en siffra i en sudoku-rad som antingen slår omkull eller förstärker en slutledning i en annan rad. Det ligger

och gnager innan pusselbiten hittar sin plats och bilden framträder tydligare.

Som riktigt liten ville jag bli arkeolog så intresset för all historia har alltid följt mig. Bland annat geologiska händelser och förändringar. Runt 2010 lyssnade jag på en intervju med inuiter där de påstod att solen inte går ner eller upp som den skall så de kan inte längre hitta rätt över isarna. Solen stod fel på himlavalvet. Ett nytt område var på gång att öppna sig. Ett område som knyter ihop mängder av andra konspirationer. Detta ledde mig till Zetatalk och websidan poleshiftning.

När jag fann det så skrattade jag, skakade på huvudet ville läsa för att se deras idiotiska påhittade idéer om verkligheten. Jag valde först ut de områden som jag själv grävt i och det stod samma sak som jag kommit fram till på område efter område. Dessutom fyllde de i luckor och band samman områden som jag visste stämde men som var motsättningar till varandra. Det de varnade för och förutsade dubbelkollade jag och det kunde lätt bli all ledig tid, frugan var inte nöjd med mig. Detta gjorde jag i ca 7 år.

Där stod också om contactees och stämde exakt på mig och det var då det gick upp för mig att jag var en contactee. Jag bad då de som hjälpt mig att hälsa på igen så jag får reda på vilka de var. Inom tre dagar kom fyra st och stod vid fotändan av sängen och väckte mig. Vi tittade på varandra och jag nickade med respekt och kärlek ett tack och de gav en svag nick tillbaka och så försvann de igen. Jag fattade hela min resa och hjälpen jag har fått. Min mission här på jorden är att sätta människor fria, i tanken, i sinnet. Är ditt sinne i ett fångelse är du blåst på din frihet. Vi är eviga varelser och jag minns 5 av mina tidigare liv nu. Jag är en själ i en människas kropp. Det är tid för examen hos Människligheten och vi är här som hjälpare.

Jag läste just igenom vad jag har skrivit och det är en enda röra och med mer luckor än en julkalender.

Älskar det du gör Aida penntroll!

## Högpresterande till vaken

Jag genomgick en jävla resa för 16 år sen när jag kom till insikt att jag jobbade och drack för mycket i en kombination. Jag hade fram tills dessa alltid kört järnet och i princip tittat ner på människor som inte gjorde de samma så jag var dåtidens vidriga typ som jag ser det i dag men jag tjänade stora pengar och levde flott. Jag hade även familj som jag faktiskt pysslade om ganska bra trots mina brister men inte på långa vägar vad jag skulle gjort i dag för det handlade ju om prylar, bilar, villa och pengar hela tiden.

Jag är ganska rejält utbildad och var egen företagare inom försäkringsbranschen. Jag är för övrigt skolad på Electrolux 18. När jag kom på att jag inte ville eller kunde leva så, det blev förjävligt till slut och jag mätte inte bra av alla partyn och plastmän-niskor, tog jag hjälp, dels av AA och jag åkte iväg på en behandling på Nämndemansgården. Lite kurvigt efter det men det blir för långt om jag ska dra alla turer så du gärna fråga sen om du vill, och jag hjälper andra i dag så det är inga konstigheter. Just där fick jag mitt första uppvaknande, ”är det så här det är att leva?” Dvs jag sover gott kan alltid köra bil etc och familjen blev ju helt annorlunda (jag blev ju det) så det var kanon. Tyvärr kom jag på efter tre år att jag och min dåvarande inte passade ihop så det blev ett ganska stökigt uppbrott då hon inte ville men då ska du veta att jag verkligen hade försökt med allt möjligt t.o.m resor ihop för att komma bort men det gick inte, så vi gick isär.

Efter ett tag när jag varit singel öppnades nya intressen (även andra tjejer självklart) men jag fick ju mycket tid för mig själv och jag har alltid varit intresserad av space och vad som kan finnas där ute så jag snokade runt och hittade en sida som heter Gaia. Jag hamnade i olika grupper på nätet vilket också resulterade

i att jag fick upp ögonen för dessa vidriga kabalnissar. Det är ungefär 10-11 år sen nu. Detta med vårt nätverk på Facebook till exempel där jag bla har fått kontakt med dig och ca 1000 till är rent fantastiskt så jag har lärt mig mycket de sista åren och du är helt otroligt bra så tack för allt du gör min fina vän!

Jag kör taxi i dag för jag orkar inte med den typen av människor inom bank och finans som jag var i förut och det är super med alla dessa människor man möter. Tyvärr är det väldigt många som är rädda men de vet inget annat än att kolla på TV typ. Det är dessa vi får hjälpa sen, de har ju ingen aning om hur de ska kliva ur.

Leif Magnusson

## 90-talsuppvaknande

Mitt uppvaknande började redan i grundskolan på 90 talet. Vi fick lära oss en massa om växthuseffekten i skolan och hur det var världens undergång, samtidigt är jag väldigt intresserad av arkeologi, kemi, biologi, natur och bilar så ville såklart lära mig mer om detta.

Det hela handlar om några ppm= parts per million co2 ska förändra hela vårt klimat (inte ens procent eller promille) dessutom av den för växter extremt nödvändiga gasen koldioxid som alla djur andas ut och växter andas in.

Lösningen är såklart skyhöga skatter för vanliga arbetare, då blir det kallare. Fokuset på miljöförstöring som sker av stora företag glöms bort, det är viktigare att straffskatta vanligt folk för att de måste ta sig till jobbet och affären.

Och ser man historiskt var det varmare förr, exempelvis på vikingatiden från omkring år 800-1100 (därav namnet grönland) även på medeltiden var det varmare, så pass varmt att de kunde

odla vindruvor i norra england/södra skottland, så varmt är det ännu ej idag trots alla bilar (vilka såklart inte fanns på medeltiden eller vikingatiden)

Solen och molnen verkar ha mest påverkan på väder och temperatur.

skulle koldioxid ha så stor påverkan skulle ju straffskatterna läggas på exempelvis stridsvagnar som förbrukar minst 20 liter milen, oljetankers som förbrukar 200-350 ton bränsle om dagen, flygplan som dricker 1-1,5 liter per mil per passagerare och fabriker mm (de som verkligen sörplar i sig olja) men såklart får alla dessa skatterabatt av någon anledning

Johan, Skåne

## Varför ska jag lyda?

I skolåldern funderade jag mycket över varför ”de stora” fick bestämma allting och jag skulle bara lyda. När jag var 7 år (född 1950) började jag skolan. Det första som hände var vaccination för polio. Jag tog lydigt min spruta men min kompis grät, skrek och levde allmänt rövare för hon var spruträdd. Tre vuxna höll fast henne medan hon fick sprutan. Då föddes tanken i mig: ”Varför fick hon inte bestämma själv?” Oavsett orsak.

Det andra som satte sig fast i mig var den allmänna baddagen i skolan. Vi skulle alla gå till ett badhus för bad med tillhörande skrubbing. Vi hade badrum hemma och badade varje fredag. Mamma tvättade oss varsamt men dessa badtanter gned så skinnet sved och blev rött. Lukten av våt trätrall i till exempelvis bastu är en obehaglig doft än i dag. Ett påtvingat bad.

Vid 9 års ålder kom Fluortanten. Samma visa nu: Upp på ett

led, ta emot en mugg, gurgla så länge fluortanten tyckte och sen ”Sputt ut”. Hela organisationen runt detta bar mig emot, ens egen vilja räknades inte. Min åldersgrupp är nog fortfarande den mest kuvade och mest vana att lyda i nutidens Sverige. Jag blev argare allt eftersom åren gick för att jag måste inordna mig i ett system jag inte tyckte var rättvist.

När jag var 11 år fick jag fel i mitt knä. Jag låg på lasarettet i många veckor och då och då hämtade de mig för att tömma knäet på vätska. Ingen sa vad de skulle göra. De höll bara i mig och gjorde vad de skulle, dvs körde in en spruta som gjorde jäkligt ont. Våldigt skrämmande. Tonåren var en lång period av undertryckt ilska.

Sen kom särbeskattningen som ingen fattade konsekvenserna av, men nu skulle ALLA ut på arbetsmarknaden. Sedan kom röstning om högertrafiken. Vi röstade på att ha vänster kvar, vad fick vi? Jo höger naturligtvis. Kärnkraften likaså, där fanns inte ens ett nej-alternativ att rösta på. Min frustration steg ännu högre.

I arbetslivet insåg jag snabbt att ärlighet inte lönade sig och att vänskapskorruption var utbredd, speciellt vid tillsättande av tjänster. Ofta fick inkompetenta personer arbetet för de kände någon inom företaget. Arbetsuppgifterna klarade de inte av utan då var det jag och mina kollegor som fick rätta till skiten efter dem. Insåg att vissa ekonomiska upplägg helt enkelt var luren-drejeri men vid upptäckande så försvarade man sig med att ”låt det vara, det är över nu”.

När jag öppnade eget företag som utbildare inom IT-sektorn blev min situation som jag ville ha den, byggd på ärlighet. De sista åren valde jag att börja arbeta inom en kommun som konsult först men blev senare anställd och där var jag till min pensionering. Kunde inte fatta att mina kollegor inte kunde inse faran när det skulle öppnas bolag hit och dit inom kommunen.

Jag motsatte mig detta och berättade för min chef vad detta skulle resultera i. Eftersom ett företag måste vara vinstdrivande, blev avgifterna högre och slutkunden bums pådyvlade högre kostnader. Detta märktes direkt.

Jag blev aldrig tillfrågad om högre positioner för jag var för obekväm och ifrågasatte alltför mycket. Jag såg att mitt slavarbete skulle ta slut 2017 vid pensioneringen.

Då började små saker röra på sig och jag var inte sen att uppfatta dem. Blev allt gladare och 2018 öppnades en helt ny värld när vissa pusselbitar som inte passade ihop med mitt sätt att tänka, plötsligt börja lägga sig där de skulle vara.

Sen kom Covid och gav mig de bästa två åren jag kunnat drömma om. Jag, min ex-man och son började forska på olika saker och kom fram till att nu är vi med om en världsförändring. Vi levde som vanligt under den s.k. epidemin, var och handlade, var ute och gick och sorterade tankar. Alla var restriktiva med att träffas och det passade mig perfekt för då fick jag tid med min forskning och även ta del av min familjs. Tack och lov var vi på samma linje och har kunnat stötta varandra genom detta.

Sen kom då vaccinationerna. Då kom jag på att min calmette-vaccination som jag fick när jag var några månader, kanske hade att göra med mitt onda knä. Skickade efter journaler från sjukhuset och jovisst var det så, tre veckor efter vaccinationen började problemen och tog inte slut förrän jag fick knäprotes när jag var 58 år. Trodde verkligen de idioterna som nu föreslår vaccination pga förkylning och lojalitet med gruppen svenska människor verkligen skulle få mig att ta sprutan? NEJ.

Blev kallad till vaccination och skrev tillbaka att pga tidigare misslyckad vaccination med en livslång biverkan tackar jag nej. Jag kommer att tacka ja om ni kan beskriva vad sprutan innehåller exakt. Jag är inte emot vaccination i allmänhet men ett vaccin som inte är godkänt, ingen vet vad det innehåller och att det producerande företaget har avsagt sig sitt ansvar vad gäller



ekonomisk ersättning vid biverkningar samt att det inte ens är mer än nödgodkänt gör att jag kommer vägra detta tills den dag jag dör. Jag hörde inget mer om någon vaccination. Pusslet läggs i allt snabbare takt och nu tar det massor med tid för att uppdatera sig varje dag och försöka skilja på vad som verkar vara rena fantasier och vad som är högst troligt. Jag är lugn, full av tillförsikt och ilska är helt borta. Ni andra glider in i min värld som jag öppnade redan 1957, och som alla vakna personer blir varse att den finns! DEN FINNS OCH VI ÄR MED!

Ett stort hjärtligt tack för det du gör och att du framför det på det vis du gör. Du är både smart, drivande och vacker, en bra kombo!

Jag önskar jag vore yngre och med i leken som du, men jag vill inte ens bli igenkänd på ICA så det skulle inte bli av ändå.

Ingen av mina bekanta är vakna men fullt vaccinerade och mår så dåligt fysiskt.

När jag försöker på ett lugnt sätt förklara hur det hänger ihop så är jag en konspirationsteoretiker. Håller verkligen med, men när konspiration blir verklighet och bevisad, vad blir jag då?

Hälsningar

Tant Margareta

## Militär kupp

Min världsbild förändrades drastiskt efter den militära kuppen i Thailand 2005. Vad makt kan göra mot ett folk. Innan dess hade min skepsis mot 9/11 narrativet varit närvarande, men tog ny fart efter 2005. Samma år lyssnade jag på en god vän till familjen Rockefeller, som spelade upp ett telefonsamtal. Det blev den definitiva vändpunkten. Lite hårt och kantigt sammanfattat, men förhoppningsvis mottagningsbart.

## Efter döden

Började söka rent ”andligt”. Vad som händer efter döden mm för drygt 40 år sedan. Utlösande händelse var ett olycksfall då min bästa väns syster dog. Det blev en kris för mig. Vad är det för mening med livet om allt bara kan ta slut så plötsligt?! Har sen dess läst en mängd litteratur i ämnet om typ ”nära döden upplevelser”, ”liv efter livet”, reinkarnation mm.

Känner mig nu trygg med att allt inte tar slut när vi dör. Är inte längre rädd för döden för egen del (vill ju naturligtvis vara kvar så länge som möjligt och vill inte mista nära och kära). Kan faktiskt tänka att det kan bli riktigt spännande att se vad som händer.

Nästa uppvaknande vad gäller allt som händer nu var när jag läste ”Och cancer bara försvann” av SvenErik Nordin hösten 2019.

Hur läkare betedde sig mot honom - deras nedlåtande sätt att uttrycka sig runt bl a frågor om vikten av bra kost mm. Insåg att läkare vet väldigt lite om vissa grundläggande saker.

Blev i och med läsning av den boken intresserad av kolloidalt silver. Började ta reda på mer fakta om det. Ifrågasätta varför man officiellt varnade för detta till synes helt ofarliga medel som samtidigt verkade hjälpa så många! Började inse läkemedelsindustrin makt.

Sen spelades allt med covid ut. Efter ett tag började jag söka fakta på egen hand bla läsa statistik om dödsfall mm.

Kände efter ett tag att något inte stämde, och varför gick inte myndigheter, journalister och politiker ut med de sanningar som började komma fram? Varför stoppades inte dessa sk vaccin?

Idag har jag helt tappat förtroende för de flesta journalister, myndigheter, politiker och att man i sjukvården fortsätter denna

injektionsagenda är oförlåtligt.

Ja, som sagt, är väl för sent men nu har jag i alla fall skickat iväg lite om mitt ”uppvaknande”.

Tack för ditt fantastiska jobb!!

Ingela Sjöström Hagerfors

## Mer biverkningar än nytta

Under maj 2020 så drabbades jag av utmattning. Min fru har då varit sjukskriven för utmattning i 3 år. Vi var två föräldrar med 4 barn och båda föräldrarna var sjuka. Jag fungerade hyfsat hemma och orkade sköta familjen men jag behövde sova middag för att orka detta. Jag trodde vid det här laget att jag inte skulle kunna jobba heltid igen.

Under januari 2021 så hittade jag kosttillskotten. Jag och min fru började högdosera B vitamin, speciellt en form av B3 som vi tog höga doser av. Som ett mirakel så släppte min trötthet och energin kom tillbaka. Min fru började också må bättre. I augusti tog vi andra covid-19 vaccindosen. Efter att min fru tagit andra vaccindosen så blev hon sjukare igen. Utmattning blev sämre, hon fick mensrubbingar och hon fick även ont i leder. Detta blev värre och värre.

I samband med detta började jag arbeta på ett läkemedelsbolag. Jag ser alla giftiga kemikalier och alla skyddskläder. En droppen på huden kan är livsfarligt. Jag blir förskräckt av bara tanken på att detta ska vi få in i kroppen.

Jag insåg att det inte fanns någon annan förklaring till min frus försämring än vaccinen. Jag började läsa på allt jag kunde och blev mer och mer förskräckt. Alla läkemedel är bara till för att göra oss mer sjuka och beroende av mer läkemedel.

Jag vantrivdes på jobbet och slutade på 3 månader senare för jag stod inte ut med att arbeta med sånt som gör människor sjuka.

Jag insåg också att många vaccin i barnvaccinationsprogrammet gav mer biverkningar än de gjorde nytta. Jag insåg också att 1-2 doser av barnvaccinen gav samma skydd som 4-5 doser. Varför ger man barnen 2-4 doser till när det saknas vetenskaplig grund för extradoserna?

Jag kontaktade barnens skolor och drog tillbaka alla vaccinmedgivanden.

Sedan dess läser jag på om allt jag kan i vetenskapliga studier och naturdoktorer för att hitta den perfekta kombinationen med kost och kosttillskott för att vi i vår familj ska få en så bra hälsa som möjligt.

Jag har sedan länge vetat att CO<sub>2</sub> är växternas syre och gör planeten grönare och att klimatpolitiken är en stor bluff.

Jag insåg senare att det mesta som våra globala ledare säger är en ren lögn för att skrämma upp befolkningen för att lyda. Ju sämre människor mår desto lättare är det att styra dem.

Med vänliga hälsningar  
Albert Wahlström, Ingenjör och egenföretagare

## Vaken från början

Jag var aldrig en av dom sovande, jag har alltid varit kritisk till det mesta.

Född 1965, uppvuxen i Hovsjö, Södertälje.

Som var ett av de första ”mångkulturella” områdena i Sverige.

Jag är djupt beroende av att lära mig nya saker och har sökt kunskap och information i hela mitt liv och även försökt att upplysa min omgivning om vad jag hittar.

Och därmed blev jag tidigt stämplad som allt möjligt.

Har dock aldrig gett upp utan fortsätter än idag.  
Lever sedan 5 år på en segelbåt och har flera olika planer att  
välja på för framtiden.  
Jussi

# Kapitel 13

## Att se och läsa

*”Freedom cannot be given.  
It can only be taken away”*

— David Allan Coe

### Tips på saker att se och läsa

Här finner du en kort lista på saker att se, läsa och lyssna på. Den har medvetet hållits kort och enkel, för att man inte ska dränkas i information. Efter att ha läst igenom den är det enkelt att hitta saker på Internet. Problemet är inte brist på information; problemet är att det finns för mycket information, och på Internet finns det extremt mycket desinformation som har som syfte att förvirra, polarisera och skapa grupperingar bland människor.

Här kan du börja och samtidigt starta din uppvaknanderesa. Det här är de filmer och böcker som vakna personer oftast nämner som en del av deras uppvaknande.

# Dokumentärer

Zeitgeist 1

<https://www.youtube.com/watch?v=LPhANpsR1gM>

Zeitgeist 2

<https://youtu.be/EewGMBOB4Gg>

Zeitgeist 3

<https://youtu.be/4Z9WVZddH9w>

The Real Anthony Fauci

<https://www.therealanthonyfaucimovie.com/viewing/> (betalvägg)

Safe and Effective

<https://www.oraclefilms.com/safeandeffective>

Thrive

<https://www.youtube.com/watch?v=uFwyGdU5isE>

Thrive II

<https://www.thriveon.com/>

The Fall of the Cabal

<https://www.fallcabal.com>

The Arrivals

<https://www.youtube.com/watch?v=L4rjHYsoboA>

Died Suddenly

<https://rumble.com/v1wac7i-world-premier-died-suddenly.html>

Loose Change

<https://youtu.be/xEZAXFbAnbA>

## Spelfilmer

The Matrix (1999)

Dark Waters (2019)

The Truman Show (1998)

## Böcker

Nittonhundraåttiofyra: 1984

av George Orwell

Forskningsfusket! Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin

av Ralf Sundberg

The Real Anthony Fauci

av Robert F Kennedy

The David Icke Guide to the Global Conspiracy: And How to End It

av David Icke

De 4 grundstenarna

av Don Miguel Ruiz

Övertygelsens Kraft

av Gregg Braden

Fältet

av Lynne McTaggart



## Webb

[www.Stopworldcontrol.com](http://www.Stopworldcontrol.com)

[www.Globalwalkout.com](http://www.Globalwalkout.com)

[www.Lakaruppropet.se](http://www.Lakaruppropet.se)

[www.sjukskoterskeuppropet.se](http://www.sjukskoterskeuppropet.se)

## Podd

Peter Joseph (Zeitgeist-filmerna)

<https://www.revolutionnow.live/episodes>

Forntida Astronauter (Forntida civilisationer och vår historia)

<https://linktr.ee/forntidaastronauter>

# Om författaren

Aida är en entreprenör och frihetsaktivist som har ett genuint driv till att skapa positiv förändring och hjälpa människor att bli den bästa versionen av sig själva.

Aida föddes i södra Bosnien och hennes familj flydde under kriget när hon var 4 år gammal. I Sverige växte hon upp i en Småländsk småstad. Efter sina studier inom psykologi och senare IT, började Aida sin yrkeskarriär inom IT-infrastruktur som senare ledde till en karriär inom olika delar inom IT. Från att ha varit en karriärkvinna inom ett område där fokus låg på pengar, makt och kontroll, började hennes uppvaknande och sökande efter sig själv och sanningen.

Sedan dess har Aida drivit flera projekt och företag, från yoga och dansstudio till IT-företag med fokus på att hjälpa människor att skaffa sig verktyg för att bli medvetna, starka och lyckliga. Sanning och frihet har alltid varit Aidas ledstjärnor.

De flesta känner Aida från hennes populära Youtube-kanal, medverkan i olika program, samt hennes engagemang inom frihetsarbetet.

Aida har en unik egenskap att se och kommunicera den obekväma sanningen och kontroversiella ämnen. Många av hennes följare ser henne som en viktig röst för frihet och en förlängning av deras egna tankar. Hon ger både hopp och en röst åt de som inte kan tala sin sanning. Förutom en respekterad talare och kreatör är hon också en förälder och fästmö. Med en lika driftig man, två bonussöner och en livlig egen dotter, så är det just här Aida får sin energi. När hon inte lägger all sin kraft på att hjälpa världen att vakna och läka, så ägnar hon sig åt sin träning, skrivande eller så hittar man henne i sin systudio.

# Följ med på Aidas senaste äventyr

Web: [AidaReva.com](http://AidaReva.com)

Youtube: AidaReva

Twitter: RevaAida

Patreon: AidaReva

Instagram: AidaReva

Rumble: AidaReva

Telegram: AidaReva

*Tack*